

# *Toeval...?*

**Copyright 2004**

**Tweede, herziene druk 2011**

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, branden of enige andere manier, tenzij het wordt gebruikt voor Da'wah doeleinden. In dit geval is het toegestaan om delen van dit boek ofwel zijn geheel te kopiëren voor vrije distributie of tegen een geringe prijs, die alleen de kosten dekt.

# *Inhoudsopgave*

<b>Voorwoord.....</b>	<b>blz.5</b>
<b>Inleiding.....</b>	<b>blz.7</b>
<b>Het doel van ons leven.....</b>	<b>blz.9</b>
<b>De Hersenen.....</b>	<b>blz.13</b>
<b>Het Hart.....</b>	<b>blz.18</b>
<b>De Ogen.....</b>	
<b>blz.20</b>	
<b>Het Heelal.....</b>	<b>blz.23</b>
<b>Embryologie.....</b>	
<b>blz.29</b>	
<b>Toeval.....</b>	<b>blz.35</b>
<b>Aanbidding.....</b>	
<b>blz.30</b>	
<b>Wat weten we.....</b>	<b>blz.41</b>
<b>Allah.....</b>	
<b>blz.45</b>	
<b>Islam.....</b>	
<b>blz.48</b>	
<b>Mohammed en de Koran.....</b>	<b>blz.56</b>
<b>Achterlijk..?.....</b>	<b>blz.63</b>
<b>Statistisch wonder.....</b>	<b>blz.65</b>
<b>Zijn Moslims Mohammedanen?.....</b>	<b>blz.68</b>
<b>Wat zegt de Islam over Vrouwen?.....</b>	<b>blz.69</b>
<b>Basiselementen van de Koran.....</b>	<b>blz.71</b>
<b>Hierna.....</b>	<b>blz.76</b>
<b>Wat is Geloof?.....</b>	
<b>blz.81</b>	
<b>De 5 Zuilen.....</b>	
<b>blz.82</b>	

1 De Geloofsgetuigenis.....	blz.83
2 Het Gebed.....	blz.91
3 Vasten.....	blz.96
4 Armenbelasting.....	blz.99
5 De Bedevaart.....	blz.104
Bruikleen.....	blz.
109	
Wonderful World.....	blz.112
Smeekbede.....	blz.
115	
Slotwoord aan de lezer.....	blz.117

*In de naam van God,  
De Barmhartige, de Genadevolle*

*Moge vrede en zegeningen  
met onze laatste profeet Mohammed zijn.*

# *Voorwoord*

Moge vrede en zegeningen van God met onze laatste profeet

Mohammed zijn, met zijn familie en metgezellen en met degenen die hun in vroomheid volgen. Alle lof behoort aan God. Ik prijs Hem en vraag Zijn hulp. Ik zoek mijn toevlucht bij God, de Verhevene, tegen mijn foute handelingen en vraag Zijn vergiffenis voor mijn gebreken en zwakheden.

Degene die wordt geleid door God, niemand kan hem misleiden en degene die misleid wordt, er is niemand die hem kan leiden.

Ik vraag God, de Glorieuze, de Almachtige door middel van Zijn Schone Namen en Zijn Sublieme Eigenschappen om deze nederige, kleine inspanning op Zijn pad te accepteren van mij.

Moge degenen die het lezen er profijt van hebben.

**Ik getuig dat er maar 1 God is en dat is Allah, zonder partner of deelgenoten en dat Mohammed (vzmh) Zijn dienaar en boodschapper is.**

Dit boek draag ik op aan mijn lieve ouders (Opi en Omi).

**En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden,**

**en goedheid betrachten tegenover de ouders...spreek tot hen een vriendelijk woord**

**En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg:**

**“O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”**

**(Koran 17- 23,24)**

Verder is dit boek bedoeld voor ieder die op zoek is naar de waarheid ...of geïnteresseerd is in Islam.

Mochten jullie er fouten in ontdekken dan komen die van mijzelf en ik vraag God om mij te vergeven. Mochten jullie er iets goeds in ontdekken dan komt dat van niemand anders dan van God, de Perfecte, Die jullie naar het licht wil leiden.

**Er is geen dwang in de godsdienst.**

**Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk te onderscheiden van de dwaling,**

**en hij die de Thagoet (satan en de afgoden) verwerpt en in Allah gelooft:**

**Hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan.  
En Allah is Alhorend, Alwetend.**

**Allah is de helper van degenen die geloven,  
Hij voert hen van de duisternis naar het licht...  
(Koran 2- 256, 257)**

Ieder die dit boek leest draagt dezelfde verantwoordelijkheid:

### ***Het lezen met open hart en ziel***

Als wij onszelf namelijk een glas met water willen inschenken maar we zetten het glas op zijn kop, zal het water het glas nooit bereiken...

Feiten *alleen* zullen niet leiden tot begrip. Maar echter een combinatie van tolerantie, ambitie, het vermogen om te waarderen en de waarheid te accepteren wanneer men die hoort.

**En wie wil dat Allah (God) hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam...  
(Koran 6- 125)**

**Allah geeft het licht aan de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn licht is met een nis met een lamp erin; de lamp bevindt zich in een glas. Het glas is als een stralende ster, die brandt (van de olie) van een gezegende olijfboom, die niet van het Westen en niet het Oosten is. Haar olie verlicht, hoewel zij (nog) niet door het vuur aangeraakt is. Licht op licht. Allah leidt naar Zijn licht wie Hij wil. En Allah maakt gelijkenissen voor de mensen. En Allah is Alwetend over alle zaken.**

**(Koran 24- 35)**

# *Inleiding*

Zwak in geloof, onpuur van ziel en ongeleerd als ik ben is het mijn eerste plicht om toe te geven dat ik volledig ongeschikt ben om een boek te schrijven over de schoonheid, perfectie, wijsheid en barmhartigheid van Islam.

Mijn intentie om het *toch* te doen is dan ook zeer bescheiden.

Ooit raakte ik onder de indruk van een audio van Khalid Yasseen, *The purpose of life* genaamd. Deze heb ik voor een groot deel proberen te vertalen en in dit boek verwerkt. Verder is dit boek is geen werk van geleerdheid maar slechts een kleine verzameling van kennis, die ik dankzij Allah bij anderen heb mogen opdoen. Hierbij wil ik iedereen bedanken die bewust of onbewust een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand brengen van dit boek. Moge Allah jullie belonen! Ik wil de lezer erop attenderen dat geen van de bronnen die ik heb gebruikt verantwoordelijk is voor mogelijke fouten die ik heb gemaakt in begrip of presentatie.

Dit boek is eveneens *niet* bedoeld voor geleerden of gevorderden in Islam. Het is absoluut niet de bedoeling om te onderwijzen en mensen te leiden. Tenslotte ben ik zeer gebrekkig, vol met zwakheden en moet ik zelf geleid worden.

Dit boek is enkel en alleen bedoeld voor nieuwsgierigen, geïnteresseerden, zoekers naar de waarheid, onwetend over Islam maar leergierig, normale mensen met vele vragen zoals ikzelf. Het is vooral bedoeld voor mensen die er hard naar streven om *het doel van ons bestaan* te begrijpen.

Dit boek is echter geen complete basisgids voor Islam.

Het geeft de lezer slechts een kleine indruk van het geloof. Mocht je als lezer meer geïnteresseerd zijn verzoek ik je om zelf verder te zoeken naar betrouwbare, meer gespecificeerde Islamitische boeken.

Wat dit boek ook niet doet is precies de juiste weg voor je uitstippelen, je leiding geven, voorzichtigheid gebieden, waarschuwingen of verboden opleggen wanneer dit nodig is.

Dit boek in handen hebben is net als het uitgerust zijn met een voertuig.

Je moet er zelf benzine indoen, mee op de weg zien te komen en mee weg rijden.

Niets van dit boek kan jouw innerlijke verlangen, je wilskracht, beslissingen of volhardende prestaties vervangen.

We leven in een tijd van vooroordelen en ondankbaarheid, een tijd waarin vele mensen helaas geen betekenis geven aan ons bestaan, noch vinden zij waardigheid in deze wereld. Het meest trieste is nog dat zij hun Schepper nooit tevreden zullen stellen.

Velen hebben al zoveel kwaad en verderf om hen heen gezien dat ze op zoek zijn...op zoek naar de waarheid. Bij anderen heeft God hun ogen geopend voor de perfectie van Zijn schepping.

De Islam is de snelst groeiende religie van de wereld en de nieuwsgierigheid naar deze complete manier van leven stijgt...

***Wat is het*** toch dat zo'n 37 naties met elkaar verenigt?

***Wat is het*** dat deze universele verwantschap met elkaar samen laat smelten in een enorme familiale, energieke eenheid?

***Wat is het*** dat mensen van de Noordpool, Saoedi-Arabië, Amerika, Indonesië, Nederland, Afrika, Spanje, Rusland, Suriname, Thailand en noem maar op broeders en zusters van elkaar maakt?

Als **1 grote familie** en dit terwijl zij allen zo'n verschillende culturele en psychologische achtergrond hebben.

***Wat is het*** dat al deze mensen omhelst en ze verenigt tot broeder en zusterschap?

***Wat*** zijn de accurate karakteristieken van deze verkeerd begrepen manier van leven, die gevolgd wordt door een groot deel van de mensheid?

Het boek ***Toeval..?*** is slechts een vleugje van de zoetheid van Islam, die ik dankzij Allah heb mogen proeven en die ik graag met je wil delen.

Verder wil ik je laten kennis maken met de Perfectie en Almacht van Jouw Schepper zodat je snel tot de conclusie zal komen...*dat toeval niet bestaat!*

# Het doel van ons leven

In een wereld gevuld met vooroordelen en cultuur is het erg moeilijk om mensen te vinden die in staat zijn om een moment objectief over het leven na te denken. Mensen die de waarheid over deze wereld proberen te achterhalen en die ernaar streven het echte doel van ons leven te ontdekken.

Helaas, als we de fundamentele en belangrijke vraag stellen;

***Wat het doel van ons leven is***, zullen veel mensen *niet* antwoorden met iets dat zij *zelf* hebben geanalyseerd, door middel van een logische observatie of beredenering.

Sterker nog in de meeste gevallen zullen zij iets napraten wat zij ooit van anderen gehoord hebben, algemene dingen die zijn vastgesteld door anderen:

*Wat hun ouders hebben gezegd wat het doel van hun leven is,*

*Wat hun leraar op school altijd zei,*

*Wat hun vrienden zeiden,*

*Wat de pastoor altijd zei of noem maar op...*

Als we onszelf de vraag stellen;

*Waarom we eten*, zullen we antwoorden:

”Om ons lichaam te voeden want voedsel houdt ons in leven”

Als we onszelf de vraag stellen;

*Waarom we werken*, zullen we antwoorden:

“Om levensonderhoud te verdienen en om in de behoeftes te voorzien van onze familie” Als we onszelf de vragen stellen;

*Waarom we slapen,*

*Waarom we onszelf wassen,*

*Waarom we onszelf aankleden, etc.*

zullen we misschien zeggen;

*”Dit zijn algemene handelingen voor de gehele mensheid.”*

Zo kunnen we nog wel doorgaan met honderden vragen en we zullen dezelfde of soortgelijke antwoorden ontvangen van welk persoon, in welke taal en uit wat voor land op de wereld dan ook.

Waarom is het dan zo dat als ons de vraag gesteld wordt;

***Wat het doel van het leven is***,



...dat we zoveel verschillende antwoorden krijgen?  
Dit is omdat mensen verward zijn. Ze weten het niet echt...  
Ze dwalen maar wat rond in het duister en in plaats van te zeggen:  
“Ik weet het niet”, zeggen velen vaak maar wat hen aangeleerd is.  
*Zou het doel van ons bestaan simpelweg zijn om te eten, te slapen,  
te werken, om wat luxheden te bemachtigen en onszelf te vermaken?*  
Zou dat het doel van ons leven zijn ...?  
Laten we eens nadenken over de 2 volgende vragen;

***A Wat is het objectief van ons bestaan?***

***B Wat is de wijsheid die ligt achter de schepping van  
ons mensen  
in dit enorme universum?***

Sommige mensen beweren dat er geen bewijs zou zijn van een goddelijke oorsprong, dat er *geen bewijs* zou zijn van het bestaan van een God.

Ze zeggen dat deze wereld misschien tot stand is gekomen uit toeval.  
Dat dit reusachtige heelal met al zijn registratie *zomaar uit pure toeval* tot stand is gekomen.

Er zijn mensen die beweren dat het leven *niet een definitief doel* heeft.  
Volgens hen kan het *niet* bewezen worden dat er een God zou zijn of enig goddelijk doel achter deze wereld, niet uit logica, noch uit wetenschappelijk onderzoek.

**En aan Allah (God) behoort het koninkrijk van de hemelen en de aarde toe  
en Allah is Almachtig over alle dingen.**

**Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.**

**Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:)**

**“Onze Heer,U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.**

**(Koran 3- 189, 190, 191)**

Met deze 2 verzen trekt God overduidelijk de aandacht naar onder andere: de schepping van onszelf, de verschillende houdingen van het menselijk lichaam, spiritueel en fysiek en naar de psychologie.

Hij trekt onze aandacht naar de hemel, het ultimatum van de dag en nacht, het fundament, de sterren en hun constellaties en zegt vervolgens tegen ons dat Hij dit alles *niet voor niets* heeft geschapen.

Als we naar het ontwerp van dit universum kijken kunnen we namelijk zien dat het ontzettend machtig en precies is. Iets dat ons berekenings- en verbeeldingsvermogen *ver te boven schiet* kan nooit uit **TOEVAL** ontstaan zijn. Iets dat ieder mens, met een beetje gezond verstand, kan opmaken is dat dit gigantische universum nooit zomaar *spontaan* samengekomen zou kunnen zijn.

Als we 10 pingpong balletjes zouden hebben.

Ieder in een andere kleur en keurig netjes genummerd van 1 Tm 10 en we zouden ze in een zak doen en goed schudden. Vervolgens zouden we met gesloten ogen onze hand in de zak steken. Hoe groot zou de kans zijn dat we ze er blindelings, precies op volgorde (van 1 naar 10) uit zouden halen?

***Dit is een kans van 1 op 26.000.000.***

Dus hoe groot zou de kans zijn dat de hemelen en de aarde zo perfect en met zoveel precisie geregistreerd zijn als ze zijn...?

Hoe groot zou deze kans zijn... ?

We zouden onszelf nog een andere vraag kunnen stellen.

Als we een brug zien, een gebouw, een mooie auto of een vliegtuig denken we automatisch aan degene of het bedrijf dat het gebouwd heeft. Als we een enorm schip zien, een raket, een satelliet of een ruimtevaartstation, moeten we haast wel onder de indruk zijn van de dynamische techniek die hiervoor gebruikt is.

Dit zijn slechts dingen die vervaardigd zijn door mensen.

Hoe zou het dan wel niet zitten met het menselijk lichaam en zijn massieve en volledig beheerste systemen?

Laten we eens kijken naar...

# *De Hersenen*

**Hij (Allah) geeft de wijsheid aan wie Hij wil, en wie de Wijsheid geschonken wordt; aan hem wordt inderdaad veel goeds gegeven.. En niemand laat zich vermanen dan de bezitters van verstand.  
(Koran 2- 269)**

Hoe kan een klompje vlees, lijkend op een walnoot,

ter grootte van een vuist;

**Denken,  
Functioneren,  
Analyseren,  
Herwinnen,  
Enorme hoeveelheden informatie  
opslaan,  
Onderscheiden,  
Categoriseren**

En ga zo maar door... Alle activiteiten van het hele lichaam worden geregeld vanuit deze wonderbaarlijke hersenen.

Miljoenen hersencellen staan met elkaar in contact via een onvoorstelbaar groot aantal verbindingen.

Ze ontvangen allerlei informatie over het lichaam en over de buitenwereld. Deze informatie ontrafelen ze en wordt vervolgens via het ruggenmerg en de zenuwen naar alle lichaamsdelen gezonden.

Door de hersenen die wij hebben gekregen kunnen we voortdurend bewegen, spreken, waarnemen, denken, voelen, begrijpen, leren en herinneren in slechts een miljoende fractie van een seconde.

Ook zorgen ze voor essentiële onwillekeurige lichaamsfuncties, zoals de hartslag en de ademhaling.

Onze hersenen hebben een uiterst gecompliceerde opbouw.  
Ze bestaan uit verschillende gedeelten met gescheiden taken.  
Zoals:

**De Corpus callosum** – Een vezelige balk, die de beide hersenhelften met elkaar verbindt.

**De Hypothalamus** – Die onze lichaamstemperatuur regelt, dorst, honger en tevens de hypofyse.

**De Thalamus** – Die informatie doorgeeft van de zintuigen naar de grote hersenen.

**De Hersenstam** – Die onwillekeurige lichaamsfuncties regelt zoals ademhaling, hartslag en slikken.

**De Kleine hersenen** – Die beweging, houding en evenwicht regelen.

**De Hypofyse** – Die onder andere het vrouwelijke follikel prikkelt tot loslaten van zijn eitje bij de ovulatie.

*Laten we eens een moment stilstaan bij de hersenen die we hebben gekregen ...*

In de menselijke hersenen zijn er naar schatting *10 miljard zenuwcellen*.

Terwijl een computer informatie stap voor stap verwerkt en afhandelt, doen de hersenen, met miljarden op elkaar aangesloten zenuwcellen,

dit gelijktijdig.

Iedere zenuwcel verwerkt zo'n 2500 *zenuwprikkels* per seconde.  
Een enkele hersencel kan zelfs verbinding hebben met *meer dan 10.000 andere cellen*.

Als je alle *zenuwcellen* aan elkaar zou kunnen koppelen, zou je een lengte krijgen van *480.000 km*.

En onze *hersencellen* zouden een enorme wolkenkrabber van *40.000 kubieke meter* vullen.

Om vervolgens het gehele netwerk aan elkaar te koppelen zouden er *100.000.000.000.000.000.000* kabels nodig zijn.

En om het geheel in werking te stellen, zou er een elektrische centrale nodig zijn van *1 miljard Watt*.

Dit zijn de hersenen die de auto, het vliegtuig, de raket of het ruimtevaartstation gemaakt hebben.

Laten we eens nadenken over de hersenen en *WIE* deze gemaakt heeft . . .

## **De Koran over de cerebellum (de grote hersenen)**

In de Heilige Koran spreekt Allah over één van de slechte ongelovigen die de Profeet Mohammed (vznh) verbood om in de Kaba te bidden:

**Niets daarvan!**

**Maar als hij niet ophoudt zullen Wij hem bij de nasayah (voorhoofd) pakken,  
nasayah (voorhoofd) leugenachtig en zondig!**

**(Koran 96- 15-16)**

Waarom beschreef de Koran het voorhoofd als zijnde leugenachtig en zondig?

Waarom zei de Koran niet dat *de persoon* leugenachtig en zondig was?

Wat is *de relatie tussen het voorhoofd en leugen en zonde?*

Als we in de schedel naar het voorhoofd kijken, vinden we het prefrontale gebied van de cerebellum (grote hersenen).  
Zoals we kunnen zien in figuur 1, 2 en 3.

*Figuur 1, 2 & 3*

Wat vertelt de fysiologie ons over de functie van dat gebied?

In een boek getiteld "*Essentials of anatomy & physiology*", staat over dit gebied: "De motivatie en het overleg om bewegingen *te plannen en te initiëren* gebeurt in het voorste gedeelte van de frontale lobben, het prefrontale gebied.

Dit is een gebied van associatie cortex..."

In ditzelfde boek staat ook: "In verhouding tot zijn betrokkenheid bij motivatie, denkt men dat het prefrontale gebied ook het functionele *centrum is voor agressie...*" Dus dit gebied van de cerebellum is verantwoordelijk voor het plannen, motiveren en initiëren van zowel goed als slecht (zondig) gedrag, en het is *verantwoordelijk voor het vertellen van leugens en het zeggen van waarheid.*

Dus het is juist het voorhoofd als leugenachtig en zondig te beschrijven als iemand liegt of een zonde verricht, zoals in de Koran staat vermeld; "**nasayah** (voorhoofd) leugenachtig en zondig!"

# *Het Hart*

**Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld.**

**(Koran 8- 2)**

Het is een wonder hoe ons hart onophoudelijk bloed door ons lichaam pompt voor misschien wel 70 of 80 jaar. Ons hart is een **krachtige spierpomp** die bloed inneemt en aflost het naar al onze lichaamsdelen. Het onderhoudt deze bestendige precisie gedurende ons hele leven!

### ***Laten we hier eens over nadenken ...***

De hartwanden trekken zich voortdurend samen en iedere samentrekking brengt een hartslag voort die bloed uit de holte van het hart pompt.

Het bloed wordt gepompt in een netwerk van bloedvaten, de slagaderen.

Hierdoor stroomt het naar de longen en de weefsels van het lichaam.

Het bloed stroomt vervolgens terug via een ander netwerk van bloedvaten. Daarna begint het proces opnieuw...

en blijft zich **gedurende ons hele leven** herhalen.

Het hart is verdeeld in een linker en een rechter hartshelft. Iedere helft heeft een kamer en daaronder een boezem. De dikke wanden van de boezems zorgen voor de grootste pompkracht van het hart.

De *linkerkant* van het hart pompt vers, zuurstofrijk bloed naar alle weefsels. Zuurstofarm bloed gaat terug naar de *rechterkant* van het hart, van waaruit het naar de longen wordt gepompt voor nieuwe zuurstof.

In het hart bevinden zich vier naar 1 kant openende kleppen, die het verhinderen dat er bloed terugstroomt uit de kamers naar de boezems.

Bloed stroomt door grote aderen van het lichaam en de longen naar de kamers van het hart en vervolgens naar de boezems.

De boezems pompen het bloed door de grote slagaderen het lichaam en de longen in.

### ***Wist je dat ons hart per dag wel zo'n 10.000 tot 15.000 liter bloed door de kamers pompt?***

In een lichaam in rust klopt het gemiddelde volwassen hart ongeveer 60-80 keer per minuut, waarbij 6 liter bloed wordt rondgepompt.

Iedere slag zorgt voor een drukgolf door het netwerk van slagaderen.

Dit is de polsslag die we kunnen voelen.

Bij activiteiten vragen de spieren meer zuurstof en voedingsstoffen.

Het hart klopt dan sneller en harder, wel tot 150 maal per minuut en pompt tot 40 liter bloed door.

***Laten we eens stilstaan bij ons hart, dat we gekregen hebben....***



# *De Ogen*

**... Hij is Degene Die jullie heeft doen ontstaan en jullie gehoor, gezichtsvermogen en harten heeft gemaakt. Weinig is de dankbaarheid die jullie tonen.**

**(Koran 67- 23)**

*(\* Bij deze vrouw staat, in het Arabisch, de naam Allah in haar oog geschreven)*

Onze ogen, *de* menselijke camera. Ze overstromen de hersenen met informatie over de wereld om ons heen. ***Een oog bestaat uit 3 lagen:***

***Het harde oogrok*** ofwel oogwit aan de buitenkant.

Dit is bleek en hard.

***Het vaatvlies*** in het midden.

Dit is donker, sponsachtig en rijk aan bloedvaten.

***Het lichtgevoelige netvlies*** als de binnenste laag,

Dit is een vliesdun laagje met een werkgebied amper groter dan een duimnagel. Het vangt een ongelooflijk gedetailleerd en kleurrijk beeld van de wereld op.

Lichtstralen vallen door het oogslimvlies onze ogen binnen en worden

gedeeltelijk gebundeld door het hoornvlies. Ze gaan door de pupil, worden verder gebundeld door de lens en gaan vervolgens door het glaslichaam. Daar worden ze door speciale cellen achter in het netvlies opgevangen en vormen een beeld op dat op zijn kop staat. Door de gezichtsenuw wordt de informatie van het netvlies naar de hersenen geleid. De hersenen keren het weer om en zorgen ervoor dat het beeld uit beide ogen worden samengevoegd tot 1 beeld, zodat we niet dubbel zien.

***De pupillen*** regelen de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt.

Bij helder licht vernauwen ze zodat het kwetsbare netvlies wordt beschermd tegen te veel, misschien schadelijk licht.

***De oogleden*** beschermen de ogen en bevochtigen ze bij de knipbeweging.

***De traanklier*** geeft het oog een beschermend laagje en vloeit traanvocht door kleine buisjes naar de bovenhoek van het ooglid en verspreidt zich bij iedere knipbeweging over het oogoppervlak.

***Het netvlies*** bevat ieder zo'n 6 tot 7 miljoen kegeltjes en 120 miljoen staafjes. De kegeltjes laten ons zien bij helder licht en de staafjes laten ons in het donker zien.

***De lens*** kan van vorm veranderen voor een nauwkeurige scherpstelling.

***Zes lange dunne spieren*** die aan onze oogbollen gehecht zijn zorgen ervoor dat we naar rechts, links, omhoog en omlaag kunnen kijken.

***Wie*** heeft onze ogen gemaakt?

***Wie*** beheerst ze?

***Wie*** heeft ze ontwikkeld?

*Wie* regelt hun werking?

*Moeder natuur..?*

*Wij zelf..?*

*Of is alles gewoon TOEVAL...*

# *Het Heelal*

**Wij zullen hun Onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in julliezelf,**

**tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij (de Koran) de Waarheid is...**

**(Koran 41- 53)**

En hoe zit het met dit universum?

Laten we hier eens over nadenken...Terwijl jij nu heel relaxed dit boek zit te lezen, maakt de wereld waarop je leeft, een omwenteling om zijn eigen as met een snelheid van maar liefst 1670km per uur!

Wel eens bij stil gestaan?

Deze aarde is slechts *1 planeet* in ons zonnestelsel.

Samen met Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunes, Pluto, zo'n 100 miljard sterren, meteorieten en minstens 60 manen bevinden de zon en de aarde zich in de Melkweg.

Het melkwegstelsel heeft een doorsnede van 100.000 lichtjaren.

Even voor de duidelijkheid... De afstand die het licht in 1 jaar aflegt is 94.600.000.000.000 km. (ofwel 300.000 km. per seconde)

**De doorsnede van het melkwegstelsel is dus**

**9460.000.000.000.000.000 km.**

Als we met een supersnel vliegtuig, zoals de Concorde naar het centrum van de Melkweg zouden gaan, zouden we daar **17 miljoen** jaar over doen.

Laten we dus goed beseffen hoe ***klein en miezerig*** wij mensen zijn...

Waarom wanen wij onszelf dan vaak zo groot en doen we trots?

Er hebben miljarden mensen geleefd op aarde en iedereen heeft een individuele code. Het formaat van deze code is ongeveer 1 micron  $s$ :

Als je de gehele mensheid, die tot nu toe geleefd heeft zou verzamelen zouden ze nog niet eens 1 glas vullen. Dus wanneer God de codes van al deze mensen zal gaan activeren, zullen de doden in een mum van tijd herschapen zijn.

Terug naar het Melkwegstelsel...

Het gigantische Melkwegstelsel is slechts **1 van de duizenden** sterrenstelsels in het heelal en deze stelsels zijn allemaal precies geordend. Dan zijn er nog de mysterieuze zwarte gaten met zo'n enorme zwaartekracht, dat alles wat erin gezogen wordt er niet meer uit komt, zelfs geen licht. Zwarte gaten, die röntgenstraling veroorzaken en waarin de tijd waarschijnlijk stilstaat.

Alles zwemt maar voort in een baan, die voor hen uiteen gezet is.

Niets botst of conflicteert met elkaar en alles volgt een wet.

Als de zon ook maar een klein beetje dichterbij de aarde zou staan, zou alles onmiddellijk verschroeien en zou de hele aarde vergaan.

Terwijl als de zon een stukje verder zou staan, alles zou bevriezen.

**Heeft *de mens* dit allemaal in beweging gesteld?**

**En houden zij dit met precisie in stand?**

**Nee... natuurlijk niet!**

**Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is.**

**En Hij is Almachtig over alle zaken.**

**Degene Die de hemel heeft geschapen in lagen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking?**

**Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn.**

**(Koran 57-1,3,4)**

# Big Bang

Volgens de Big Bang theorie kwam het heelal tot stand door één grote explosie. Hiervoor was alle materie geconcentreerd in een oeratoom. Dit feit, pas onlangs ontdekt door de moderne natuurkundigen, werd ons *veertienhonderd jaar geleden al* in de Koran verteld. De informatie gegeven in de Koran, is volledig in overeenstemming met de ontdekkingen van de hedendaagse wetenschap!

**Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemelen en de aarde gesloten**

**(als een gemengde massa) waren en dat Wij ze dan hebben geopend (splitsten)**

**en dat Wij alle levende dingen uit water maakte? Geloven zij niet?**

**(Koran 21:30)**

# Apex

Wetenschappers hebben verder ontdekt dat ons Heelal, en alles wat zich daarin bevindt, zich constant voortbeweegt. Zo dus ook de zon.

De zon en haar stelsel zweven samen met onze melkweg met een vaart van 19 km per seconde naar een bepaalde bestemmingsplek, zoals beschreven in de Koran.

Deze bestemming wordt ookwel APEX genoemd.

**En de zon beweegt zich naar haar bestemming.  
Dit is het gebod van de Almachtige, de Alwetende.  
(Koran 36;38)**

# Expansie

Wetenschappers hebben onlangs vastgesteld dat het heelal zich iedere dag maar liefst  $10^{18}$  kubieke lichtjaar uitbreidt.

**Voorwaar Wij bouwden de hemel door onze macht  
en waarlijk Wij zijn het die hem uitbreiding gaven.  
(Koran 51:47)**

De uitbreiding die in het bovenstaande vers bedoelt wordt, verwijst niet alleen naar de uitdijning van de ruimte maar bv ook naar het ontstaan van stelsels en de geboorte van sterren en planeten.

Nu mijn beste lezer in de 21e eeuw...  
Een meerkeuze vraag aan jou;

***Wat voor een vorm heeft onze aarde?***

*A De aarde is plat*

*B Een ellips (zoals een struisvogelei)*

*C Rond*

Het goede antwoord is B. Ook dit had je weer kunnen weten uit de Koran. Veel mensen zullen de bovenstaande vraag, zelfs nu in de 21e eeuw nog fout hebben. Laten we nu eens meer dan 14 eeuwen terug gaan.....Naar een tijd waarin er noch telescopen, noch satellieten, noch raketten bestonden...  
Naar een tijd waarin men nog geloofde dat *de aarde plat was!*

En WEER kwam die analfabetische schaapherder uit de woestijn met wonderbaarlijke, accurate en bovennatuurlijke informatie uit zijn mysterieuze

boek. Alles klopt tot in de fijnste details!  
Dit kan NIET anders dan het Woord van God zijn, de Schepper en de Heerser van het gehele universum!

Zou dan misschien alle informatie over het Hiernamaals,  
de Hemel en de Hel ook niet kloppen...?  
Ze komen immers van *hetzelfde Boek* en *dezelfde Schepper*.

# De rode roos Nebula

**Wanneer dan de hemel is gespleten is zij rozenrood, als een  
geverfde huid.**

**Welke gunsten van jullie heer loochenen jullie dan?**

**(Koran 55- 37,38)**

Het gaat hier om een exploderende ster, 3000 lichtjaren van de aarde, welk een schitterend kleurend effect geeft, *als een roos*.

*Zoals vermeld in de Heilige Koran, al 14 eeuwen terug...*

# *Embryologie*

De Koran staat vol met verzen staat vol met verzen waarin de embryologie van ons mensen tot in de fijnste details beschreven wordt.

Het eerst geopenbaarde vers uit de Koran gaat als volgt;

**Lees! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.  
Hij heeft de mens geschapen uit Alaq\*.  
(Koran 96- 1,2)**

\*Alaq betekent letterlijk iets dat hangt- zich vast hecht.

Ook wordt het vaak vertaald met bloedklonter of kiem.

Hoe kon de profeet Mohammed (vznh) meer dan 1424 jaar geleden weten dat het embryo tot stand kwam uit een klonter bloed hangend en zichzelf vast hechtend aan de wand van de baarmoeder van de moeder?

Had hij indertijd soms apparatuur om röntgenfoto's of een echografie te maken..?

Had hij misschien één of andere bril met X-Ray glazen..?

Hoe wist hij meer dan 1424 jaar geleden over de 3 embryonale lagen?

*1 - De Baarmoeder*

*2 - De vruchtwaterzak en*

*3 - Het vruchtvlies, ofwel chorion*

**Hij scheidt jullie in de schoten (baarmoeders) van jullie moeders, een schepping na een schepping, in drie duisternissen.  
(Koran 39- 6)**

Hoe wist hij meer dan 1424 jaar geleden dat de mens uit *zowel* een mannelijke, *als* een vrouwelijke eicel werd geschapen..?

**Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde levenskiem...  
(Koran 76- 2)**



Terwijl dit door de moderne wetenschap pas rond 1950 aan het licht werd gebracht, *1350 jaar na de openbaring van de Koran!*

Wie heeft Mohammed(vznh) met deze kennis begunstigd..?

Dit kan niemand anders dan De Alwetende, De Alwijze zijn.

In de Koran vind men talloze voorbeelden van Allahs Almacht.

Zo wordt bijvoorbeeld ook ***het bestaan van DNA moleculen*** in de Koran beschreven. (Over dit onderwerp kun je meer lezen in het boek; *Wonderen van de Koran.*)

- \* *Hoe heeft hij deze kennis ontvangen als al deze feiten pas door de huidige technologie ontdekt zijn?*
- \* *Hoe wist hij dat er in de oceanen een barricade bestaat dat het zoute en het zoete water van elkaar scheidt?*
- \* *Hoe wist hij dat de zon, de maan en de planeten allemaal ronddraaien in een baan die voor hen bevolen is?*

Zo kunnen we talloze andere wijsheden en voorbeelden uit de Heilige Koran halen. De technologie en wetenschap en die we nu kennen hebben deze feiten pas in de tweede helft van de 20e eeuw (slechts enkele tientallen jaren geleden) ontdekt.

Hoe was een man als Mohammed (vznh) van al deze dingen op de hoogte? Als ongeschoolde schaapherder, een man die opgroeide in de woestijn en zijn schiereiland nog nooit had verlaten. Hij had zelfs nog nooit op een schip gevaren. Een analfabeet... want Mohammed (vznh) kon niet lezen noch schrijven, wat bij iedereen bekend was. Hoe kon hij zoiets *zelf* produceren? Of hoe kon iemand anders uit zijn tijd, ervoor of erna zoiets *zelf* produceren? Onmogelijk...

**En het is onmogelijk dat deze Koran is gemaakt door iemand anders dan Allah, maar (hij is er) als bevestiging van wat ervoor was en als uitleg van de Schrift. Daaraan is geen twijfel, (hij komt) van de Heer der Werelden  
(Koran 10- 37)**

Laten we het verder hebben over de ontwikkeling van de embryo in de baarmoeder van de vrouw.

Kun je jezelf voorstellen dat je ooit 1 millimeter klein bent geweest, ingenesteld in de baarmoederwand van jouw moeder?

Laten we om te beginnen eens stilstaan bij...

## De Placenta

Dit was jouw groeifabriek toen je jezelf nog bevond in de baarmoeder van jouw moeder.

Via de navelstreng haalde je 9 maanden lang zuurstof en voedsel uit de placenta, terwijl de placenta daarentegen de nodige stoffen uit jouw moeder haar bloed haalde. Vervolgens stuurde de placenta deze via de navelstreng weer terug naar jou.

Ook voerde de placenta afvalstoffen en kooldioxide van je af.

Het maakte hormonen aan die de zwangerschap instant hielden.

Het gaf antilichamen door van je moeder naar jou, zodat je afweerstoffen kon opbouwen.

Verder vormde de placenta een barrière tegen ziekteverwekkers en andere schadelijke stoffen.

*Wie* is *De Ontwerper, De Maker en De Instandhouder* van de placenta en zijn unieke systeem?

Laten we eens nadenken over de functie van...

## Het Vruchtwater

Hoe het dient als een schokdemper tegen de buitenwereld.

Hoe het de baby beschermt tegen infecties.

Hoe het zorgt voor een constante lichaamstemperatuur van de baby.

Hoe het zichzelf continu automatisch zuivert.

Laten we eens nadenken over...

## *De Ontwikkeling van het Embryo*

*Slechts 3 weken na de bevruchting* maakte Allah voor jou de aanleg van jouw hartje en centrale zenuwstelsel. Dit terwijl je leek op een klein kikkervisje.

*Na 4 weken* legde Hij de basis voor je maag, darmen en longen. Hij vormde zelfs al een systeem voor je bloedvaten.

Het meest indrukwekkende is nog dat:

Op een lengte van slechts 5 millimeter ... **je hart begon te kloppen!**

Sta hier maar eens bij stil ...

*Na 5 weken* vormde jouw Schepper voor jou armpjes, beentjes, een hoofd met oogjes, een neus en een mond.

*Na 6 weken* functioneerden jouw kleine hersentjes, je maagje produceerde sap en je levertje maakte al bloedcellen aan. Al jouw organen waren al ontwikkeld. Ze moesten alleen nog groeien en hun definitieve plaats krijgen.

*Na 7 weken* maakte jouw Schepper je gewrichten, knieën, schouders en heupen.

*Met 9 weken* woog je slechts 5 gram maar je was al helemaal compleet, een echt minimensje. Allah vormde zelfs al jouw zaadballen of eierstokken. In je kaken zat bovendien al het begin van een melkgebitje.

*Met 10 weken* werd je begunstigd met een reuk- en gehoororgaan. Je had zelfs al kleine vingers en teentjes met nagels.

*Met 12 weken* gaf hij je stembanden en bedekte Hij je babylijfje met fijn nesthaar.

*Met 14 weken* was je nog maar 15 cm en had je al piepkleine wimpertjes en wenkbrauwen. De Verhevene heeft een geniaal ademhalingsstelsel voor jou opgezet. De benodigde zuurstof haalde je namelijk uit je bloed. Allah bracht vruchtwater in jouw longetjes, wat je vervolgens weer uitperste.

*Met 15 weken* kreeg je van de Almachtige het vermogen om donker en licht van elkaar te onderscheiden. Ook bedekte Hij je huidje met vernix, een vette substantie dat je huidje beschermt tegen het langdurige verblijf in het vruchtwater.

*Met 19 weken* heeft De Almachtige bij een meisje al miljoenen eicellen aangelegd in de eierstokken. En dan te bedenken dat van deze miljoenen eicellen al precies bepaald is welke eitjes zullen rijpen en zullen uitgroeien tot aan ander mens  
*Een mens... in een mens...in een mens...*

En ga zo maar door...  
Geprezen zij Allah, De Beste Schepper!

# *Toeval?*

Wie was er eerder de kip of het ei?

Een bekende eeuwenoude vraagstelling. Niemand kan eromheen draaien dat er wel degelijk een begin (en dus een Schepper) heeft moeten zijn...

Als je immers in de woestijn zou lopen en je ziet de voetsporen van een kameel, duidt dat toch zeker ook op het bestaan ervan?

Waarom willen zoveel mensen dan niet toegeven dat er een Schepper is bij het zien van Zijn tekenen, zoals het heelal met zijn reusachtige, schitterende sterrenstelsels, de zon, de maan, de natuur met zijn enorme bergen, prachtige bloemen en planten, het fascinerende dierenrijk, de mysterieuze zee wereld en misschien wel 1 van de grootste wonderen: *Wij Mensen zelf?*

Zijn al deze tekenen soms niet genoeg?

Zijn we soms blind om de Schepper van dit alles te erkennen?

En te trots om de dingen te doen die Hij van ons vraagt?

Hoe kan het zijn dat we moeite hebben om toe te geven

Dat er een Almachtige is, en dat Hij De Enige is...

En dat Hij onze Schepper en God is?

## De Evolutietheorie

Vele fossiele schedels die als bewijs zijn aangedragen voor de evolutie van de mens, bleken steeds weer bedrog te zijn:

*Neandertal Man aangedragen als bewijs in 1856.*

*Het werd verworpen in 1960.*

*Pitldown Man aangedragen als bewijs in 1912.*

*Het werd verworpen in 1949.*

*Hesperopithecus aangedragen als bewijs in 1922.*

*Het werd verworpen in 1927.*

*Zinjanthropus aangedragen als bewijs in 1959.*

*Het werd verworpen in 1960.*

*Ramapithecus aangedragen als bewijs in 1964.*

*Het werd verworpen in 1979.*

De oceanen, de insecten, de vissen, de vogels, de planten, de bacteriën tot de meest minuscule chemische elementen aan toe...

Alles heeft **een wet** die hij volgt.

Is al deze omloop, balans, harmonie, variatie, precisie, oneindigheid, calculatie en al dit ontwerp tot stand gekomen door **TOEVAL?**

En functioneren al deze dingen daarbij ook nog feilloos en perfect door **TOEVAL?**

En blijven zij zichzelf voortplanten en in stand houden ook door **TOEVAL?**

Nee... natuurlijk niet!

Dit zou absoluut onlogisch en dom zijn om te veronderstellen.

**En Hij is Allah, er is geen god dan Hij. Aan Hem behoort alle lof, op deze wereld en in het Hiernamaals, en aan Hem behoort het oordeel en tot Hem zullen we teruggekeerd worden.**

**Zeg: “Wat dachten jullie: als Allah de nacht zou doen voortduren tot aan de Dag der Opstanding; welke god, anders dan Allah, zou er zijn**

**die jullie licht brengt? Luisteren jullie dan niet?”**

**Zeg: “Wat dachten jullie: als Allah de dag zou doen voortduren tot de Dag der Opstanding, welke god, anders dan Allah, zou er zijn die jullie een nacht geeft om in uit te rusten? Zien jullie dan niet?”**  
**(Koran 28- 70,71,72)**

**Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop.**  
**(Koran 36- 40)**

Er is dus een **Schepper** die de macht heeft om te ontwerpen en verhoudingen te maken, Die dit alles gemaakt heeft en verantwoordelijk is voor de in stand houding van dit alles. Hij is **De Enige**, Die het waard is om geprezen en bedankt te worden.

Als er ineens iemand voor jouw deur zou staan om jou 100 euro te geven, zou je op zijn minst “**DANK JE WEL**“ zeggen.

Maar waarom dan niet voor...

***Jouw ogen,***  
***Jouw hart,***  
***Jouw hersenen,***  
***Jouw leven,***  
***Jouw ademhaling,***  
***Jouw familie, etc?***  
***Wie heeft jou dit allemaal gegeven..?***

Is **Diegene** het niet waard om erkend te worden?

Is **Diegene** het niet waard om geprezen en bedankt te worden?

Is **Diegene** jouw aanbedding niet waard?

**En er zijn veel Tekenen in de hemelen en op aarde waaraan zij voorbij gaan,  
terwijl zij zich ervan afwenden.**

**Denken zij dan dat zij veilig zijn voor de bestraffing van Allah, die hen bedekt,  
of dat het Uur niet onverwacht tot hen zal komen, terwijl zij het niet vermoeden?**

**(Koran 12- 105,107)**

**Zien zij de vogels niet, gemakkelijk vliegend in het midden van de hemel?**

**Niemand dan Allah houdt hen vast.**

**Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat gelooft.**

**(Koran 16- 79)**

**Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en wees Mij dankbaar**

**en wees Mij niet ondankbaar.**

**(Koran 2- 152)**

# ***Aanbidding***

**En Ik heb de Djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.**

**(Koran 51- 56 )**

Wat houdt het woord *dienen* in? Wat verstaan we onder *aanbidding*?

Aanbidding is een samenvatting van een aantal rechten die God op ons heeft. Namelijk het recht om...

**1 Onze Schepper te erkennen,**

**2** Onze Schepper **dankbaar** te zijn,

**3** Onze Schepper te **aanbidden**,

**4** Ons te **onderwerpen** aan Hem,

**5** En de **wetten op te volgen**  
die Hij voor ons heeft vastgesteld.

**En voor Allah werpt zich neer wat zich in de hemelen en op aarde bevindt,  
gewillig of ongewillig, en ook hun schaduwen (onderwerpen zich)  
in de ochtend en in de avond.  
(Koran 13- 15)**

De bovenstaande foto is een zwangerschapsecho  
Als men goed kijkt ziet men dat *zelfs* het embryo  
zich precies zo neerknielt als in het gebed.

**En zie jij dan niet dat alles zich voor Allah neerknielt wat er in de hemelen en op aarde is, en de zon en de maan en de sterren en de bergen en de bomen...  
(Koran 22- 18)**

**En de struiken en de bomen knielen zich neer.  
(Koran 55- 6)**

**Zie wonderbaarlijk artikel op de volgende pagina...**



# Wat weten we van Islam?

Hierbij bedoel ik dus **NIET** wat wij ooit *hebben gehoord* over Islam of wat wij kunnen opmaken uit handelingen die wij zien bij moslims om ons heen. Er is namelijk een *verschil* tussen Islam en Moslims.

Een moslim hoort zijn geloof op de beste manier te representeren door Islam *te praktiseren*. Dit is helaas niet altijd het geval.

Om deze reden kunnen we beter *het geloof zelf* bestuderen in plaats van naar mensen te kijken en aan de hand daarvan conclusies te trekken.

Neem bijvoorbeeld iemand die dokter wil worden.

***A Gaat hij bij verschillende praktijken langs om overal een kijkje te nemen of***

***B Moet hij om het vak te leren zelf met zijn neus de boeken in duiken?***

Het goede antwoord is **B**

want mensen zijn *niet* perfect en maken vele fouten.

Er zelfs dokters geweest die het verkeerde been of arm van hun patiënt hebben geamputeerd.

Op deze manier draagt ook niet iedere moslim zijn verantwoordelijkheden goed.

Zo zijn de leden van de Klu Klux Clan *zogenaamd* Christenen en zij beweren de wreedheden en gruweldaden, die ze verrichten

te baseren op verzen uit de Bijbel.

Maar waarom wordt daar nooit over gepraat?

En waarom wordt Islam **WEL** altijd in een slecht daglicht gezet...?

Het is duidelijk dat iemand die zijn geloof niet goed praktiseert en die zijn verantwoordelijkheden niet goed draagt **GEEN GOED VOORBEELD** is.

Om te weten over Islam...

moeten wij dus *het geloof zelf* bestuderen en **niet** naar moslims om ons heen kijken. Als iedereen dit met een open hart zou doen zouden er geen vooroordelen in de wereld zijn.

De woorden Islam en Moslim schieten ons vaak voorbij.

We zien er over op TV, lezen erover in kranten, tijdschriften, etc.

We horen en zien een hoop onjuiste en misleidende informatie

door de media. Eerlijk toegegeven zijn, in sommige gevallen, *moslims* zelf hier de oorzaak van. Helaas zijn het in dit geval mensen die *alleen moslim zijn met naam*.

Mensen die hun geloof niet op de juiste manier praktiseren.

**Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid.**

**Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.**

**(Koran 16- 90)**

Er zijn op deze wereld 6 miljard mensen, waarvan meer dan 1 miljard moslims. Dit is een statistiek die je zelf kunt waarnemen uit welke encyclopedie of bron dan ook. Hiervan zijn 'slechts' 18% Arabier wat inhoud dat er...

**Meer dan 800 miljoen moslims op de wereld zijn, die GÉÉN arabier zijn!**

Het is bekend dat de Islam de snelst groeiende religie is. De hieronder volgende berichten zijn een aantal opmerkingen op dit fenomeen:

- ***"Islam is de snelst groeiende religie in Amerika, een leidraad***

*en pilaar van stabiliteit voor veel van onze landgenoten..." (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times).*

- *"Moslims zijn werelds snelst groeiende groep..." (The Population Reference Bureau, USA Today).*
- *"... Islam is de snelst groeiende religie in het land." (Geraldine Baum; Newsday Religion Writer, Newsday).*
- *"Islam is de snelst groeiende religie in de Verenigde Staten..." (Ari L. Goldman, New York Times).*

Het is onredelijk om te denken dat zoveel mensen zich tot de Islam bekeren *zonder zorgvuldige overweging en diepe overpeinzing*, voordat ze geconcludeerd hebben dat de Islam de waarheid is.

De mensen die Islam omhelzen komen uit verschillende lagen van de bevolking, zijn van verschillende kleuren en verschillende maatschappelijke niveaus. Onder hen bevinden zich vele wetenschappers, professoren, filosofen en journalisten.

Als meer dan 1 op de 6 mensen in deze grote wereld, met miljarden mensen met talloze religies een moslim is, hoe kan het dan zijn dat wij...

## ***Zo weinig weten over de feiten van Islam?***

***Wat is het*** dat zo'n 29 tot 37 naties met elkaar verenigd?

***Wat is het*** dat deze universele verwantschap met elkaar samen laat smelten in een enorme familiale, energieke eenheid?

***Wat is het*** dat mensen van de Noordpool, Saoedi-Arabië, Amerika, Indonesië, Nederland, Afrika, Spanje, Rusland, Suriname, Thailand en noem maar op broeders en zusters van elkaar maakt? Als **1 grote familie** en dit terwijl zij allen zo'n verschillende culturele en psychologische achtergrond hebben.

***Wat is het*** dat al deze mensen omhelst en ze verenigt tot broeder en zusterschap?

*Wat* zijn de accurate karakteristieken van deze verkeerd begrepen manier van leven, die gevolgd wordt door het grote deel van de mensheid?

# Allah

Je kan Hem De Schepper noemen, De Allerhoogste, De Ultieme Kracht, De Alwetende, De Alwijze, etc.

Wij moslims zeggen *Allah* want er is geen andere uitdrukking.

Het is een samenvatting van alle Verheven Eigenschappen en Schone Namen van de Almachtige God.

De uitdrukking **Allah** kan aan geen enkel schepsel worden toegewezen.

De naam **Allah** is een eigennaam van God en omvat alle attributen van volmaaktheid. Om er maar een paar op te sommen:

*De Machtige*  
*De Onweerstaanbare*  
*De Vormgever*  
*De Verhevene*  
*De Waakzame*

*De Alwetende*  
*De Beschermende Vriend*  
*De Enige/ De Unieke*  
*De Onafhankelijke*  
*De Verborgene*  
*De Eerste (zonder begin)*  
*en de Laatste (zonder eind)*  
*De Heerser van het Koninkrijk*  
*Het Licht*  
*De Heer van Glorie en Eer*  
*De Feilloze Leider,...etc.*

Al zijn Verheven Eigenschappen en Schone Namen zijn samengevat in Zijn naam **Allah**. De naam **Allah** is goddelijk, uniek en heilig.

In het Arabisch bestaat het uit 4 letters, maar wanneer er ook maar drie, twee of zelfs een letter van Zijn naam overblijft, blijft hij nog steeds op Hem duiden.

Een ander feit dat ik aan het licht wil halen is dat Arabisch sprekende Christenen en Joden God ook **Allah** noemen.

Als ik dus vanaf nu het woord **Allah** gebruik dan weten jullie over *Wie* ik het heb..

**Hij is Degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie gedurende de dag verricht hebben; Hij doet jullie er weer in ontwaken opdat een vastgestelde periode vervuld wordt, daarna is jullie terugkeer tot Hem. Hij zal jullie dan op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen.**

**(Koran 6- 60)**

**Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hem dus. En Hij is over alle zaken Toezichthouder.**

**Geen blik kan Hem bereiken, maar Hij bereikt de blik (van**

iedereen);  
en Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.  
(Koran 6- 102,103)

En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten.

Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen.  
(Koran 16- 78)

Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur, en Hij zendt de regen neer, en Hij kent wat zich in de schoten bevindt. En niemand weet wat hij morgen zal doen. En niemand weet op welke grond hij zal sterven. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.

(Koran 31- 34)

# *Islam*

Het woord Islam betekent overgave, onderwerping en gehoorzaamheid aan de wetten van de Almachtige God.

Het woord Islam stamt af van de wortel **SALAAM**.

*Dit betekent vrede en veiligheid....*Voor jezelf, je burens, je ouders, de mensen om je heen, de dieren, de planten, etc.

Een moslim verkrijgt deze vrede en veiligheid voor zichzelf door;

**A** Overgave

**B** Onderwerping en

## C Gehoorzaamheid

aan de wetten van de Almachtige God.

We kunnen uit het Arabische woord **Islam** precies dezelfde karakterbeschrijving afleiden als dat van de vele bekende en gerespecteerde profeten en boodschappers. Adam, Noah, Abraham, Mozes, David, Soleman, Izaak, Ismael, Jacob, Jezus (de zoon van Maria) en Mohammed.

Moge Allah's vrede en zegeningen over hen allen zijn.

# Waar komt de naam Islam vandaan?

**Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik de Islam voor jullie als Godsdienst gekozen.**

**(Koran 5- 3)**

Het woord **ISLAM** is dus met de Koran gekomen.

Zo noem je een bouwwerk pas *een huis* als het af is.

De naam Islam werd gegeven door *God zelf*. Dit gebeurde toen de reeks openbaringen gecompleteerd was en werd gegeven als voorbeeld en complete manier van leven aan de profet Mohammed (vzmm).

Het was dus enkel *het woord* dat nieuw was maar niet het geloof,

niet de profeten, niet het bevel van God. Er was geen nieuwe God en geen nieuwe openbaring. Slechts de naam **ISLAM** was nieuw want alle voorafgaande profeten waren...Moslims

Ja, je leest het goed...Moslims.

Waarom.... kun je lezen in het volgende hoofdstuk.

## *Wat is een Moslim?*

Denk bij het woord moslim eens *niet* aan Turken of Marokkanen,  
Denk nou eens niet aan de manier van kleden, denk nou eens niet  
aan Mekka of Saoedi-Arabië.

Denk maar eens aan de *ware betekenis* van het woord Moslim;

***Iemand die zich overgeeft en gehoorzaamd onderwerpt aan de wetten  
van de Almachtige God.***

Natuurlijk en dialectisch gezien is *iedereen die of alles dat*  
zich overgeeft en onderwerpt aan God een Moslim.

Dus als er een kind uit de baarmoeder van zijn moeder komt,  
op een tijd die door God is vastgesteld wat is het dan? **Een Moslim.**

Als de zon rond draait in zijn baan, wat is het dan? **Een Moslim.**

Als de maan rond de zon draait, wat is het dan? **Een Moslim.**

De gravitatiewet is **een Moslim wet** want nogmaals:

***Alles wat zich overgeeft en onderwerpt aan God is een Moslim.***

Als wij welwillend De Almachtige God gehoorzamen zijn we **Moslims.**

Nu je de betekenis van het woord *Moslim* kent zul je eveneens inzien dat  
voorafgaande profeten *Moslims* waren. Dit omdat zij zich onderwierpen, zichzelf  
overgevend en gehoorzaamend aan God.

Jezus Christus (vzmh) was dus een... **Moslim.**

Zijn gezegende moeder was een **Moslina.**

Abraham (vzmh) was een **Moslim.**

Mozes (vzmh) was een **Moslim.**

Alle profeten waren **Moslims** maar zij kwamen naar hun volkeren en spraken  
verschillende talen. De profeet Mohammed (vzmh) sprak de Arabische taal en in  
de Arabische taal betekent het woord Moslim; ***Onderwerping en Overgave.***



# *De Eenheid van God*

Het mooie van Islam is het pure geloof in de Eenheid van God, het zuivere monotheïsme. Helaas wordt er in de meeste geloven vaak gesproken over meerdere goden. Om maar een voorbeeld te geven wordt er in het Christendom (tegenwoordig) gesproken over de heilige 3-*één*heid.

Laat ik het volgende vraagstuk eens op tafel gooien;  
In het Oude Testament werd God altijd voorgespiegeld als 1,  
De Meester, Heer en Koning van het Universum.  
Zo staat er in het eerste gebod aan Mozes dat hij aan God geen enkele deelgenoot mocht toekennen en voor niemand anders in de hemelen,  
op aarde of in de zeeën neer mocht knielen.  
Alle profeten beweerden dat De Almachtige God 1 is.  
Dit kan men herhaaldelijk vinden, door het hele Oude Testament.  
Toen *opeens* verschenen de 4 gospels;  
Matheus, Marcus, Lucas en Johannes.

Heb je jezelf wel eens afgevraagd;

*Welke Matheus?*

*Welke Marcus?*

*Welke Lucas?*

*Welke Johannes?*

Vier verschillende gospels, die 48 jaar van elkaar geschreven zijn  
En **geen** van deze mannen (die *niet* met elkaar samenwerkten)  
vermeldde zijn achternaam...?

Als jouw werkgever een cheque zou uitschrijven waar enkel en alleen zijn  
voornaam op stond. Vervolgens stuurde hij je ermee naar de bank, om jouw  
salaris van deze maand op te halen. Zou je dit accepteren..?

Als de politie je aanhoudt om je een bekeuring te geven en je geeft alleen jouw voornaam. Is dit acceptabel voor hem..?

Kun je een paspoort aanvragen op slechts jouw voornaam..?

Hebben jouw ouders je alleen 1 naam gegeven..?

Waar in de geschiedenis van de mensheid wordt *alleen de voornaam* aanvaard als een geldige documentatie?

**NERGENS...** behalve in de Bijbel.

Hoe kan men dan zijn geloof baseren op en vertrouwen stellen in 4 gospels, geschreven door 4 mannen, die hun eigen achternaam niet eens schijnen te weten?

Na deze 4 gospels verschenen er 15 andere boeken, geschreven door *een apostel*.

Een man die Christenen vermoordde en martelde maar daarnaast beweerde dat hij Jezus (vzmh) gezien had en was aangesteld als *een apostel* van hem.

Dit is hetzelfde als bijvoorbeeld Hitler, na alle Joden die hij geronseld en vermoord heeft, zou beweren dat hij Mozes (vzmh) ontmoet had en tot inkeer was gekomen, ook Jood was geworden en 15 boeken had geschreven als toevoeging aan de Thora.

Zou dit acceptabel zijn voor de Joden..?

Hoe kunnen dan 4 boeken van schrijvers zonder achternaam,

(waarna nog 15 andere boeken volgden) geloofwaardig zijn?

Boeken *Waarin GOD voor het eerst EEN MAN genoemd wordt,*

*Waarin GOD voor het eerst DRIE genoemd wordt,*

*Waarin GOD voor het eerst EEN ZOON toegeschreven kreeg,*

Hoe kunnen deze boeken acceptabel zijn voor Christenen?

Denk hier maar eens over na...

## ***De missie van de profeten en boodschappers***

Wij geloven dat de Almachtige God de mensheid niet zonder inspiratie zou laten,

zonder handleiding...

Netzo min als niemand van jullie een machine zou hebben ontwikkeld en op de markt hebben gebracht, zonder er een handleiding bij toe te voegen!

Niemand van jullie zou bv een telefoon, een camera, een mp3 speler of een spelcomputer kopen zonder te zoeken naar;

1 Een *Handleiding*,

2 Een servicenummer om een *Technische Dienst* te bellen,  
(die in opdracht werkt van de fabrikant)

3 Een *Garantiebewijs*

Iedereen zou dit bij zijn aankoop verwachten.

Wij geloven dat De Schepper van de hemelen en de aarde *Dè Fabrikant* is van alles! Hij heeft ons mensen als beheerders van deze planeet geschapen.

Daarom heeft Hij ons;

(1) Een *Handleiding* gegeven, welke wij horen te volgen.  
Behorend bij deze handleiding heeft Hij eveneens

(2) *Techniciens* gestuurd.  
Ofwel... Profeten en Boodschappers die als *techniciens* optreden om ons desbetreffende handleiding uit te leggen en te verduidelijken.  
(in relatie met Degene die het gestuurd heeft).  
Als wij deze handleiding naar behoren opvolgen hebben wij

(3) Als *Garantie* **Het Paradijs...**

Terug naar de *techniciens*... ofwel de profeten en boodschappers.

Ze kwamen allemaal van **dezelfde** Almachtige God.

Ze hadden allemaal **dezelfde** missie en

ze hebben allemaal **dezelfde** simpele en fundamentele boodschap verkondigd;

***Gehoorzaam de Ene Almachtige God,  
Aanbid Hem,  
Vervul het doel van het leven,  
Verricht goede daden***

En jullie zullen beloond worden met een ander, beter leven.  
Dat is alles wat zij hebben verkondigd onder de mensen,  
niets meer en niets minder.

Als we de Heilige Geschriften aandachtig doorlezen...  
*zonder onze eigen interpretatie te gebruiken of de editie of fabricatie van iemand anders* concluderen we al snel dat dit de simpele boodschap was, die zij allen bevestigden.

Geen enkele van deze boodschappers en profeten heeft ooit gezegd;

*"Ik ben God, aanbid mij"*

Je zal deze stelling in geen enkel boek kunnen vinden, niet in de Bijbel, niet in de Thora, niet in het Oude of het Nieuwe Testament, niet in de Psalmen,  
***NERGENS!***

Je zal het in geen enkele toespraak van een profeet kunnen vinden.

Duik zelf maar eens met je neus in de Heilige Geschriften.

Ik garandeer je dat je het ***zelfs niet 1 keer*** tegenkomt.

*Dus waar komt de stelling vandaan dat bijvoorbeeld Jezus God zou zijn?*

Dit is iets wat je eens zou moeten onderzoeken...

Het is dus duidelijk dat alle profeten zich onderwierpen en overgaven aan God. Ze riepen de mensen op tot God, ze spoorden de mensen aan om goede daden te verrichten en om oprecht tegenover Hem te zijn.

Ga maar eens na... Wat waren de 10 geboden van Mozes(vz mh)?

De toespraak van Abraham(vz mh), waarover ging die?

De Psalmen van David(vz mh), wat vertellen die?

Het Gospel van Jezus Christus(vz mh)?  
Wat hebben Izaak en Ismael(vz mh)gezegd?  
Wat heeft Mohammed(vz mh)gezegd?

**De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard,  
en (ook)  
de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en Zijn Boeken  
en Zijn Boodschappers.**

**Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.  
Zij zeiden:”Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze  
Heer,  
en tot U is de terugkeer.”  
(Koran 2- 285)**

Dit was de originele boodschap en het rechte pad.

# ***Mohammed***

**Het verrichten van het gebed in mijn moskee te Medina is 1000 maal beter dan het verrichten ervan in andere moskeeën...**

**(Hadith)**

# **De aankondiging van de laatste beloofde profeet in de Bijbel**

Een belangrijk feit dat ik aan het licht wil halen is dat wij, Moslims in alle zelfde profeten geloven als de christenen. Ook geloven wij in de terugkeer van Jezus(vz mh) op aarde, in de **originele** Bijbel, Thora en Psalmen.

Helaas ontkennen de Christenen echter de laatst gezonden profeet door God. Dit terwijl zijn komst nog wel door Jezus (vz mh) wordt aangekondigd in de Bijbel;

***En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn... (Johannes 14- 16)***

Het woord ***andere*** Trooster geeft aan dat er al eerder Troosters (ofwel profeten) voor Jezus(vz mh) waren gekomen en dat ***een andere nog zou komen...***

***Om tot in de eeuwigheid bij u te zijn*** spreekt voor zich;

Mohammed was de laatst gezondene aan de mensheid.

Als zegel en afsluiting op de hele reeks geëerde profeten die hem vooraf gingen.

***En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van***

*gerechtigheid...*

Alle profeten waarschuwden hun volk voor zonden, maar niet *de gehele wereld* zoals Mohammed.

In Johannes 16-13 staat *...zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid...*

In dit zelfde vers wordt de Trooster ook wel *de geest der waarheid* genoemd. Al sinds Mohammed (vz mh) jong was werd hem de naam gegeven *Al Amien*. Dit betekent echter de eerlijke, de betrouwbare.

## *Mohammed en zijn missie*

Mohammed (vz mh) was de laatste gezonden profeet, als afsluiting van en zegel op de hele reeks wel geëerde boodschappers en profeten voor hem. Toen hij opgroeide, stond Mohammed al gauw bekend om zijn waarheidlievendheid, vrijgevigheid en oprechtheid. Hij was beleefd, netjes, eerlijk, wijs, lief voor kinderen, goed en respectvol voor vrouwen.

Verder was hij een goede politiker, economist, handelaar en prater.

God heeft onze laatste profeet (vz mh) *niet alleen* gezonden voor de Arabieren of de mensen uit het Midden Oosten, wat vele onwetende mensen helaas wel denken...

Het was de keuze van God dat Mohammed (ibn Abdallah) werd geboren in Mekka, een stad gelegen in het Arabische schiereiland

Maar de missie die God hem gaf was om *de gehele mensheid* op te roepen om in *1 God* te geloven.

**Voorzeker er is een boodschapper gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.**

**(Koran 9-128)**

De missie van profeet Mohammed (vz mh) was dus niet het brengen van een

nieuwe religie of manier van leven, zoals velen eveneens onjuist beweren...  
***Integendeel.***

De profeet Mohammed (vzmh) bevestigde het leven en de boodschap van alle voorafgaande profeten en boodschappers. Zowel door middel van zijn persoonlijke gedrag als door de Goddelijke, Heilige Openbaringen die hij ontving van de Almachtige. Mohammed (vzmh) schreef de Koran namelijk *niet zelf*, noch was hij de auteur.

# De Heilige Openbaringen

Mohammed(vzmh) had een beschouwende aard en verafschuwde het verval van zijn volk, dat afgoden diende, overmatig alcohol dronk, slaven verhandelde, vrouwen oneerbiedwaardig behandelde, levend meisjes baby's begrooft en ga zo maar door...

Op veertigjarige leeftijd, tijdens een meditatieve terugtrekking in een grot, ontving Mohammed (vzmh) zijn eerste openbaringen van God. Deze openbaringen duurden 23 jaar en staan bekend als de Koran.

God had het hart van Mohammed als een ontvangend voorwerp gemaakt. Zoals een satelliet een ontvanger is van golven en jou een TV beeld geeft, zo was het hart van Mohammed (vzmh) een ontvanger van openbaringen van de Almachtige Schepper.

Vervolgens zond God de Aartsengel Gabriel, die ook bij alle andere profeten was geweest. Gabriel kreeg van de Almachtige de taak om de Heilige Openbaringen aan hem te reciteren.

**Het is niets anders dan een openbaring die aan hem (Mohammed,vzmh) geopenbaard is. Een machtige kracht (Gabriel) onderwees hem.  
(Koran 53- 5,6)**

De openbaringen kwamen op 3 verschillende manieren tot hem.



Soms werden ze direct in zijn hart geprint, zoals bij het luiden van een bel. Dit was lichamelijk erg zwaar voor onze laatste profeet. Er waren ook keren dat hij de woorden hoorde alsof ze vanachter een gordijn tot hem gesproken werden. Weer een keer zag hij een wezen, dat de woorden tegen hem zei.

## *Hoe de Koran bewaard bleef...*

De Heilige Koran is, geopenbaard gedurende een periode van 23 jaar. Telkens wanneer een gedeelte van de Koran door de Engel Gabriel aan de Profeet(vzmmh) werd geopenbaard, werd het gelijk door hem uit het hoofd geleerd. Mohammed was namelijk *analfabeet* en kon niet lezen, noch schrijven. Dit lot heeft God, De Alwijze voor hem bepaald, zodat de mensen wisten dat hij de Koran *onmogelijk zelf zou kunnen schrijven*.

Wanneer hij de openbaringen van De Almachtige ontving, dicteerde hij deze aan zijn schrijvers en metgezellen. Zij leerden ze eveneens uit hun hoofd, schreven ze op stukken van palmladeren, perkament, etc.

De Koran werd dus ***tijdens het leven van de Profeet(vzmmh)*** opgeschreven.

Het werd voortdurend geciteerd en gerepeteerd met de profeet(vzmmh). Er waren tienduizenden metgezellen van de profeet(vzmmh) die de gehele Koran letter voor letter uit hun hoofd leerden.

De eerste kalief Aboe Bakr vertrouwde vervolgens de verzameling van de gehele Koran aan zijn schrijver toe. De verzameling bleef tot zijn dood bij Aboe Bakr. Hierna ging het over op de tweede kalief Oemar en na hem kwam het in bezit van Hafsa, de vrouw van de profeet. Het is van deze oorspronkelijke verzameling dat de derde kalief, Oethmaan, verscheidene andere exemplaren deed overschrijven en deze naar verschillende gebieden stuurde.

De Koran is nu (meer dan 1425 jaar later) nog steeds zoals hij was in de tijd van de Profeet (vz mh) met een absoluut onveranderde tekst zonder ook maar de verandering van 1 letter of leesteken.

***De Koran bezit daarom een volledige betrouwbaarheid.***

Ken je enig ander boek dat precies zo bewaard is gebleven als het geopenbaard werd zonder ook maar de verandering van 1 letter of leesteken?

Ook bij *niet-moslim geleerden* is het bekend dat dit ***alleen*** bij de Koran het geval is.

Lees zelf maar in welke universele encyclopedie dan ook, *geschreven door een niet-moslim*, wat het zegt over de Koran, Islam en Mohammed (vz mh).

Je zult ondervinden dat wat ik beweer duidelijk universeel is vastgelegd.

Dat de Koran het meest indrukwekkende en diepzinnige stuk literatuur uit de geschiedenis is. Lees zelf maar wat ze zeggen...

Je zult lezen dat Mohammed (vz mh) de meest diepzinnige persoon is in de geschiedenis van de mensheid. Lees zelf maar wat ze zeggen...

Dat de Islamitische manier van leven heel geordend, precies en dynamisch is. Lees zelf maar wat ze zeggen...

In de Koran worden alle profeten, hun Geschriften, hun verhalen, het principe van hun missies, etc. tot in de fijnste details beschreven.

Hoe kon hij hierover weten?

Heeft de profeet Mohammed (vz mh) soms de levensverhalen van de andere profeten en boodschappers gelezen?

Of heeft hij met ze gegeten, gepraat en met ze samengewerkt om zo hun biografieën te schrijven?

***Hoe kon een schaapherder geboren in de woestijn,  
een man die niet kon lezen, noch kon schrijven...  
dingen verklaren waar hij nog nooit aan blootgesteld was?***

Wetenschappelijke feiten die pas onlangs ontdekt zijn...

Terwijl ze in de *meer dan 14 eeuwen oude Koran* al aan het licht gesteld worden op een uiterst wonderbaarlijke en gedetailleerde manier.

Feiten over;

- Het ontstaan van het Universum en de expansie ervan
- Het scheiden van Hemelen en Aarde
- De vorm van de Aarde
- De atmosfeer, stratosfeer, thermosfeer, exosfeer,..
- De functie van de bergen
- Het wonder van ijzer
- De relativiteit van de tijd
- Neerslag, Wind, etc.
- Duisternis in zeeën
- De zeeën in de straat van Gibraltar.

Zoet en zoutwater dat zich niet mengt, noch kruist.

- De geboorte van de mens
- Zaadcellen en de eicel
- Spieren en beenderen
- Fasen in de baarmoeder
- Moedermelk
- Vingerafdruk
- DNA
- Geslacht van de baby, etc

De Koran bevat talloze andere wonderen. Dit bewijst dat de Koran ongetwijfeld het letterlijke Woord van God (ofwel Allah) is, geopenbaard aan de Profeet Mohammed (vz mh) en dat noch de Profeet(vz mh) noch enig ander mens de auteur van de Koran is.

Het is absoluut onlogisch dat iemand veertien honderd jaar geleden zoveel feiten zou hebben kunnen weten, die onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde onderzoeksuitrusting en verfijnde wetenschappelijke methodes.

## **De beïnvloeding van de wereld door de verspreiding van Islam**

Binnen enkele tientallen jaren na de dood van Mohammed(vz mh)verspreidde de boodschap van Islam zich naar de drie continenten; Azië, Afrika en Europa. Eén

van de redenen van deze snelle en vreedzame verspreiding van Islam was de eenvoud van zijn leer;

*Dat er slechts 1 God het recht heeft om aanbeden te worden.*

Verder vertelde Islam de mensen ook om de mogelijkheden van hun verstand en waarnemingen te benutten. De moslimgemeenschap begon zich te ontwikkelen en bracht grote vooruitgangen teweeg binnen de wetenschap.

Moslimgeleerden blonken uit op gebied van geografie, geneeskunde, wiskunde, natuurkunde, taal, literatuur, kunst, astronomie en architectuur.

Vele belangrijke systemen zoals Algebra, de Arabische cijfers en het concept van de nul (welke van vitaal belang was voor de ontwikkeling van de wiskunde) werden door Moslimgeleerden overgedragen naar het middeleeuwse Europa. Ook werden er geavanceerde instrumenten, waaronder het kompas en navigatiekaarten (die grote Europese ontdekkingsreizen mogelijk maakten) ontwikkeld door Moslims.

# Achterlijk..?

Je hoort wel eens dat Moslims als **achterlijk** worden beschouwd. Onwetende politieke leiders beschouwen de Islam als een **achterlijke** religie. Laten we eens kijken of Moslims daadwerkelijk zo achterlijk zijn...

- Wie had de eerste apotheek?
- Wie waren de eerste dichters?
- Wie was de eerste chirurg die nierstenen verwijderde?
- Wie was de eerste die operatie instrumenten ontwierp?
- Wie heeft de bril uitgevonden, en de stichter van optica?
- Wie heeft de bloedcirculatie en anatomie perfect beschreven?
- Wie is de ontdekker van bacteriën?
- Wie is de eerste chirurg die kanker verwijderde?
- Wie is de eerste geneeskundige die anatomie van het oog beschreef?
- Wie leerde het westen de methode van medische hulp?
- Wie is de uitvinder van geneeskunde tegen cataract?
- Wie beschreef als eerste 564 instrumenten voor chirurgie?
- Wie beschreef als eerste een alfabetische rangschikking van medische termen?
- Wie was de eerste oogarts?

- Wie schreef de eerste encyclopedie in zoölogie?
- Wie hebben wiskunde uitgevonden?
- Wie bewees de atoomsplitsing? *Nee, niet Einstein...*
- Wie classificeerde chemische stoffen?
- Wie bewees het principe van behoud van massa?  
Nee, weer was het niet Einstein...maar een moslima!
- Wie beschreef geluid en frequenties?
- Wie beschreef eb en vloed?
- Waar is de eerste universiteit in de wereld?
- Wie is de grondlegger van Sociologie?
- Wie maakte de eerste landkaart?
- Wie zijn de bekendste wetenschappers van geografie en geschiedenis?
- Wie is de eerste die het zonnejaar berekende, de Sirius ontdekte en de omtrek van de aarde berekende?
- Wie is de bedenker van logaritmen en uitvinder van Algebra?
- Wie is de ontwikkelaar van trigonometrie en bolgeometrie?
- Wie is de eerste astronoom die schreef over:  
het bewegen van de aarde, het draaien van de aarde rond de zon, de aarde als bol, dag en nacht door draaiing?
- Wie is in de geschiedenis de grootste astronoom?
- Wie verspreidde de perfecte astrolabia in Europa?
- Wie is de uitvinder van de klok?
- Wie is de eerste ontwerper van astronomische instrumenten?
- Wie gaf naam aan sterren en plaatsen op de maan?
- Van waar komt papier, economie, taal, landbouw, windmolens, letterkunde, de eerste bibliotheek, bank, universiteit..?
- Wie is de uitvinder van mechaniek?
- Wie is de uitvinder van automatische controle over apparaten?
- Wie heeft het vliegtuig uitgevonden?
- Wie ontwikkelde glasproductie?
- Wie had het eerste planetarium, kanonnen, raketten, architectuur, kunst, kalligrafie en ga zo maar door...

## ***Statistisch wonder van de Koran***

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welke slechts een fractie zijn van wat het Heilige Boek in zijn geheel aan de

mensheid biedt. Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:

<b>Arabisch (Betekenis)</b>	<b>Aantal keren vermeld in Koran</b>
Ad-Dunya (Deze wereld)	115
Al-Akheerah (Het Hiernamaals)	115
Al-Malaa'ikah (De Engelen)	88
Al-Shayaateen (De Satan)	88
Al-Hayah (Leven)	145
Al-Maout (Dood)	145
Al-Rajul (Man)	24
Al-Mar-ah (Vrouw)	24
Al-Shahr (Maand)	12
Al-Yaum (Dag)	365
Al-Bahr (Zee)	32
Al-Bar (Land)	13

Als we het aantal keren dat de woorden "*land*" en "*zee*" voorkomen bij elkaar optellen krijgen we **een totaal van 45**.

Nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

$$* \text{Zee} - 32/45 \times 100\% = 71.11111111\%$$

en

$$* \text{Land} - 13/45 \times 100\% = 28.88888888\%$$

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%).

Deze feiten illustreren *weer* een ander wonder van de Koran.

## **Verder...**

Als we een assenstelsel maken met de hoofdstukken en alinea's op de x- en y-as, en deze verbinden...

Nummer van het hoofdstuk met de hoeveelheid alinea's. Vervolgens zouden we al de punten op een lijn zetten, kan je het woord “**Allah**” in het Arabisch vormen.

De wonderen van de Koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de complete kennis uit de Koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de enorme hoeveelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper.

De Heilige Koran is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het Hiernamaals wensen.

**Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden. (Koran 4- 82)**

Dit is een duidelijke uitdaging voor *niet-moslims*.

Het nodigt hen letterlijk uit om een fout te vinden.

Om een ander voorbeeld te geven van iets dat meer dan 1425 jaar geleden al *voorspeld* was:

***Het gaat over het hoofdstuk 54: “De Maan”***

Als we vanaf de eerste vers van dit hoofdstuk telt hoeveel verzen er nog overblijven tot het einde van de Koran, komen we precies uit op 1389. Dit is exact het jaar (uitgaande van de Islamitische jaartelling) waarop de mens voor het eerst naar de maan ging! 1389 is in de Gregoriaanse jaartelling namelijk 1969...

Daarmee is het nog niet gedaan. Iets anders opmerkelijks is, dat in het eerste vers staat;

**Het uur is nabij en de maan is gespleten. (Koran 54- 1)**

Gespleten is het woord dat men heeft gebruikt voor de vertaling van het Arabische woord “Sjaqqa”. Een andere betekenis van het woord “Sjaqqa” is *GRAVEN*. Zoals bekend hebben de astronauten van Appolo 11 werkelijk gegraven in de maan! Dit

om een stuk maansteen mee te nemen.

Dit waren slechts, twee kleine voorbeeldjes. De Koran draagt nog zo ontelbaar vele wonderen, geheimen en voorspellingen met zich mee. Geleerden hebben hier slechts enkelen van ontdekt.

Het kleine beetje kennis dat wij mensen bezitten is niet meer dan het druppeltje water, dat er in het oog van een naald zou blijven zitten, wanneer je deze in de oceaan zou dompelen. De rest van alle kennis, hetgeen onze wijsheid ver te boven schiet en wat ons berekenings- en verbeeldingsvermogen nooit zal kunnen bereiken ligt bij *De Almachtige, De Alwijze*.

## ***Zijn Moslims Mohammedanen?***

Mohammed (vzmh) was de laatste profeet, door God gezonden, als een zegel van alle voorafgaande profeten.

*Dit was het limiet van zijn rol als mens.*

Moslims aanbidden Mohammed (vzmh) niet.

***Wij zijn dus beslist geen Mohammedanen.***

Omdat wij zijn voorbeeld volgen, hebben we nog niet het recht om zijn naam te nemen.

De mensen die indertijd Mozes (vzmh) volgden waren *GEEN* Mozanen.

De mensen die Jacob (vzmh) volgden waren *GEEN* Jacobanen.

De mensen die Abraham (vzmh) volgden waren *GEEN* Abrahamanen.

Waarom noemen mensen zichzelf dan *CHRISTENEN*?

Jezus(vzmh) noemde zichzelf geen Christen...

Hij zei dat alles wat hij ontving van de Almachtige God kwam.

Wat hij hoorde was wat hij zei en wat hij deed.

Hoe kunnen mensen zichzelf dan Christenen noemen?

Ze zouden moeten zijn zoals Jezus Christus (vzmh) *zelf* geweest was.

Hij was een *dienaar* van De Almachtige God, dus ze zouden ook dienaren



*van De Almachtige God* moeten zijn.

# Wat zegt de Islam over Vrouwen?

Laten we alle vooroordelen eens ter zijde leggen.

Laten we eens heel eerlijk en objectief zijn.

Laten we cultuur en Islam eens **niet** over één kam scheren.

Laten we eens **niet** alles wat we horen in de media voor *waar* nemen.

Laten we ons eens **niet** beïnvloeden door leugens.

Laten we eens **niet** naïef zijn.

Laten we eens **niet** klakkeloos verhalen van mensen overnemen.

Laten we eens **zèlf** onderzoeken wat de Islam nou *ècht* zegt over vrouwen...

De profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:

**"De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de besten van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen."**

Verder zei hij;

**"Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je het probeert recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk."**

In de Koran staat;

**"Ik laat het werk van iemand van jullie doet niet verloren gaan, of het nu een man of een vrouw is, jullie horen bij elkaar."**

(H3, 195)

**"Wie het goede doet, een man of een vrouw en hij gelooft: voorwaar aan hun geven wij een goed leven. En wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen."**

(H16, 97)

**"En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid...."**

(H30, 21)

**"Zij zijn bekleding voor jullie en jullie zijn kleding voor haar."**

(H2, 187)

(Dit wordt *figuurlijk* bedoeld, in de zin van het bevredigen van elkaars geestelijke en lichamelijke behoeftes)

**"En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is...."**

(H2, 228)

Ook laat Islam ons de *onschatbare waarde* van de moeders zien;

Er kwam eens een man bij de profeet en vroeg;

“O boodschapper van God, wie heeft er het meeste recht op om het beste behandeld te worden?”

De profeet antwoordde: “***Jouw moeder.***”

De man zei: “Wie is de volgende?”

De profeet antwoordde: “***Jouw moeder.***”

De man vroeg weer eens: “Wie is de volgende?”

De profeet antwoordde: “***Jouw moeder.***”

Zo gaf de profeet (vznh) zijn derde antwoord.

Toen stelde de man een volgende vraag: “Wie moet ik eren en goed behandelen na mijn moeder?”

De profeet antwoordde: “***Zoals ik zei, eer 3 maal je moeder en dan je vader.***”

Eén van de meest bekende overleveringen is nog dat  
*Het Paradijs onder de voetzolen van de moeders ligt...*

Kortom;

De vrouw wordt gezien als een ziel die *zeer veel respect* verdient!

# *Basiselementen van de Koran*

**Voorwaar, deze Koran leidt naar wat rechter is en brengt goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar er is voor hen een grote beloning.**

**(Koran 17- 9)**

**Wij hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen om jou ongelukkig te maken.**

**Maar slechts als een waarschuwing voor wie (Allah) vreest.**

**(Koran 20-2,3)**

**Allah heeft het beste woord neergezonden in een Boek, op elkaar lijkende, herhalende (gedeelten). De huid van degenen die hun Heer vrezen, huivert erdoor, daarna worden hun huid en harten zacht door het gedenken van Allah. Dat is de Leiding van Allah, Hij leidt**

**daarmee wie Hij wil. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt, voor hem is er geen leider.**

**(Koran 39- 23)**

**Voorzeker, Wij hebben aan jullie een boek doen neerdalen met daarin jullie eer. Begrijpen jullie dan niet?**

**(Koran 21- 10)**

De basiselementen van de Koran zijn als volgt;

**De Allerhoogste Eenheid van de Almachtige God te leren kennen. (welke Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen inhouden)**

**De relatie tussen de Almachtige en zijn schepselen.**

**Wat de mens kan doen om deze relatie in stand te houden.**

**De continuïteit van gezonden profeten en boodschappers (hun levens, hun missies, de boodschap die zij brachten)**

**Het aansporen van het volgen van het laatste en universele voorbeeld Mohammed(vz mh), het zegel van alle profeten en boodschappers, hij die de mensen herinnerde aan de korthed van dit wereldse leven en hen opriep naar de eeuwigheid van het Hiernamaals.**

Het meest unieke aspect van de Koran is hoe dan ook:

***Dat het alle voorafgaande geopenbaarde Geschriften bevestigt en samenvat!***

Iets wat onze menselijke capaciteit en intelligentievermogen ver te boven schiet is dat De Heilige Koran tot in de kleinste details vele mysteries, wijsheden en feiten uiteenzet over:

De oceanen en rivieren, de bomen en planten, de vogels en insecten, de wilde en

tamme dieren, de bergen, de valleien de uiteenzetting van de hemelen, de sterrenlichamen en het universum, de menselijke anatomie en biologie, de menselijke beschaving en geschiedenis, de beschrijving van het Paradijs en de Hel, de evolutie van het menselijke embryo, de missie van alle profeten en boodschappers, het doel van het leven op aarde en ga zo maar door...

**En zodat degenen die kennis gegeven is, zullen weten dat het de Waarheid van jouw Heer is, zodat zij erin geloven en zij hun harten aan Hem onderwerpen. En voorwaar, Allah zal de gelovigen zeker leiden op een recht Pad.**

**Maar degenen die er niet in geloven zullen erover in twijfel blijven, totdat het Uur onverwachts tot hen komt of de bestraffing van een ellendige Dag hen treft.**

**De heerschappij op die Dag behoort aan Allah. Hij zal tussen hen oordelen.**

**Daarop zullen degenen die geloven en goede daden verrichten in de tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs) zijn.**

**(Koran 22- 54,55,56)**

## ***Een wonder?***

De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken en zowat 6800 verzen en er waren in de tijd van Mohammed (vzvh) honderden mensen die dit gehele boek uit hun hoofd kenden. Was hij soms een genie? Hoe kunnen we dit dan verklaren?

Was er ook maar iemand die de gospels of de Thora geheel uit zijn hoofd kende, de Psalmen, het Oude of het Nieuwe Testament?

*NIEMAND...* Zelfs de Paus niet.

Maar er zijn vandaag de dag *MILJOENEN* Moslims die dit gehele boek uit hun hoofd kennen. Niet alleen volwassenen maar zelfs kinderen.

Zeg eens eerlijk hoeveel Christenen heb je in jouw leven ontmoet die de hele Bijbel uit hun hoofd kennen? Ik probeer met dit boek de Christenen niet aan te vallen. Ik geef je alleen wat dingen om over na te denken en uit te zoeken.

Waarom lukt het al deze mensen *wel* om de Koran uit hun hoofd te leren en niet bij bijvoorbeeld de Bijbel of de Thora? Als je alleen al 1 blz. van de krant of enig ander geschrift uit je hoofd probeert te leren zul je ondervinden dat dit erg moeizaam gaat...Hoe kan het dan zijn dat het zoveel mensen wel lukt bij de Koran, die zo'n 6800 verzen bevat?

Is het niet omdat dit het **ENIGE** boek is dat nog in zijn oorspronkelijke en originele staat is gebleven, zoals hij rechtstreeks van God kwam?

Is het niet omdat God Zijn belofte aan Zijn dienaren wil vervolmaken...  
Dat de Koran het enige boek is, dat nooit veranderd of vervalst kan worden?

**...Voorwaar, het is een verheven Boek.**

**De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren.**

**(Het is) een neerzending van de Alwijze, De Geprezene.**

**(Koran 41- 40,41)**

De Koran is namelijk niet alleen op papier bewaard gebleven, maar de Koran staat in de harten van miljoenen mensen gegrift!

Het laatst geopenbaarde Heilige Boek, de Koran is universeel in stand gehouden zonder ook maar de geringste verberging of verandering van welke vorm dan ook gedurende nu al **15 EEUWEN** lang!

Ben je het met me eens dat dit nogal diepzinnig is?

Degenen onder jullie die van binnen eerlijk zijn tegenover zichzelf zouden dit toegeven. Vele andere Moslims kwamen tot deze conclusie;

Napoleon Bonapart, Winston Churchill, Malcolm X, Jermaine Jackson, Cat Stevens, MC Hammer en google maar verder naar *Famous Converts*.

Je zal verbaasd zijn...Al deze mensen kwamen tot de conclusie dat er geen enkel ander stuk literatuur in de wereld bestaat dat zo diepzinnig is, als een bron van

wijsheid, genezing en leiding.

## *Hierna...*

Degene onder jullie lezers die intelligent zijn en zich afvragen of er inderdaad een mogelijkheid van opwekking na de dood zou zijn...daag ik uit om naar de aarde te kijken. Van tijd tot tijd veranderen de seizoenen. De ene keer zie je de aarde vol met leven, bloesems en vruchten. Alles is mooi groen. Tot het seizoen verandert... Bladeren vallen van de bomen alles wordt dor droog en vruchteloos.

Waarna er weer regen uit de hemel valt en alles weer opbloeit. De aarde wordt weer tot leven gebracht met nieuwe vruchten, nieuw groen en een nieuw seizoen.

Zou *Degene* die de hemelen en de aarde heeft geschapen,  
als Hij in staat is om dit te doen...

Zou *Degene* die ons mensen heeft geschapen, met zoveel perfectie en  
volmaaktheid, als Hij in staat is om *dit* te doen...

Zou *Degene* Die de natuur weer tot leven brengt na dood en verdord te zijn  
geweest, als Hij in staat is *dit* te doen...

Zou *Degene* die alles uit water heeft geschapen...

Zou *Diegene* niet in staat zijn... om ons mensen *ook* weer tot leven te brengen na  
onze dood..?

Wij zeggen **JA ONGETWIJFELD!**

De Schepper van Leven en Dood heeft het vermogen om de doden weer op te  
wekken en tot berechting te roepen.

Nadat we dood gaan, wanneer onze ziel deze aarde verlaat, gaan we ergens naar  
toe. Wat je er ook van weet... je zult gaan. Of je het nu wil accepteren of niet... je  
zult gaan. Hoewel de mens vaak vol met vertrouwen en zeker van aard is, is er in  
de wereld maar 1 ding dat zeker is;

Namelijk... **DE DOOD.**

**Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met  
het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons worden jullie  
teruggekeerd.**

**(Koran 21- 35)**

Helaas zijn we juist vaak onachtzaam over de dood....

Dit terwijl je na de dood juist verantwoordelijk zal worden gesteld omdat je de  
waarheid hebt gehoord of gelezen *en wordt bestraft als je die vervolgens verwierp.*

**Wie niet gelooft is verantwoordelijk voor zijn ongeloof. En degenen  
die goede daden verrichten, zij hebben voor zichzelf voorbereidingen  
getroffen.**

**(Koran 30- 44)**

We zijn hier niet doelloos op aarde gezet...

om maar een beetje te genieten van allerlei pleziertjes.

**En wat jullie gegeven is, is slechts een vergankelijke genieting van het**



**wereldse leven...**

**(Koran 42- 36)**

Ook zou het heel onlogisch zijn om te veronderstellen dat er *hierna* niks zou zijn en heel ons bestaan voor niets is geweest en ons leven geen doel heeft gehad.

*Zo ga je bijvoorbeeld niet naar school, om daar eeuwig te blijven.*

*Je gaat niet werken, zonder daarvoor betaald (of tenminste waardering) te krijgen.*

*Je koopt geen kleding, zonder het te dragen.*

*Je gaat niet naar huis, zonder daar binnen te treden.*

*Je word niet geboren als baby, zonder op te groeien en volwassen te worden.*

*Je kan niet leven, zonder te verwachten een keer dood te gaan.*

*Je kan niet dood gaan zonder verwachten terug te keren naar jouw Schepper, waar je vandaan kwam.*

*En je kan niet verwachten dat jouw Schepper het einde is...*

Dit zou namelijk betekenen dat Hij jou **voor niets** geschapen had.

Zelfs jij bent **niet voor niets** naar school geweest,

Je hebt **niet voor niets** kennis opgedaan,

Je bent **niet voor niets** getrouwd,

Je bent dit boek **niet voor niets** aan het lezen

of je hebt wat dan ook in jouw leven **niet voor niets** gedaan.

*Hoe zou je de Almachtige dan lager kunnen inschatten dan jezelf..?*

**En zodat degenen die kennis gegeven is, zullen weten dat het de Waarheid van jouw Heer is, zodat zij erin geloven en zij hun harten aan Hem onderwerpen. En voorwaar, Allah zal de gelovigen zeker leiden op een recht Pad.**

**Maar degenen die er niet in geloven zullen erover in twijfel blijven, totdat het Uur onverwachts tot hen komt of de bestraffing van een ellendige Dag hen treft.**

**De heerschappij op die Dag behoort aan Allah. Hij zal tussen hen**

**oordelen.**

**Daarop zullen degenen die geloven en goede daden verrichten in de tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs) zijn.**

**(Koran 22- 54,55,56)**

**Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.**

**(Koran 3- 185)**

Stel je eens voor dat je vanavond zou sterven en dat het Paradijs voor je lag en het Hellevuur achter je...

Dat je de kans had om dingen recht te zetten met jouw geweten en met God...

Dat je de kans had om God te smeken de beste van jouw daden te accepteren...

Als je de kans had om dit te doen voor je stierf *en je wist dat je die avond zou gaan sterven...*

Dan zou je niet twijfelen om te getuigen dat er alleen **1 God** is.

Je zou niet twijfelen om te getuigen dat Mohammed (vz mh) een dienaar en boodschapper van God is, representatieve van alle profeten. Je zou er niet over twijfelen om toe te geven dat jij graag 1 van degenen zou willen zijn, die in het Boek van God wordt opgeschreven, als iemand die zich overgeeft.

Maar de meeste onder jullie denken dat ze toch nog wel een lange tijd leven...

Ze willen nog even lekker genieten, lekker uitgaan, dansen, een beetje drinken, sigaretjes of jointjes roken, een beetje flirten, mooie kleding of muziek kopen en natuurlijk zie je het niet voor je om elke dag te moeten bidden...

**Nee! Jullie houden van het voorbijgaande.**

**En jullie besteden geen aandacht aan het Hiernamaals.**

**(Koran 75- 20,21)**

De meeste van jullie gaan ervan uit toch nog wel even te leven.

***Maar hoelang is "even"?***

Sommige onder jullie lezers beginnen al rimpels te krijgen

en kaal of grijs te worden en bij anderen duurt dat niet lang meer.  
Bij sommige onder jullie begint de conditie te verzwakken en beginnen de botten al stijf te worden. Hoe lang leek het geleden dat jullie nog klein waren, speelden, kattenkwaad uithaalden en nog géén zorgen aan jullie hoofd hadden?

***Het was als de dag van GISTEREN.  
Zo zul je MORGEN dood gaan...  
Dus hoelang wil je nog wachten?***

**Dichter bij voor de mensen is hun afrekening gekomen,  
terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden.  
(Koran 21- 1)**

**...En de zaak van Het Uur is slechts een oogwenk of het is sneller...  
(Koran 16- 77)**

# ***Wat is Geloof?***

**Geloof** is getuigen dat de Almachtige God de Enige God is, zonder partners of deelgenoten, de Unieke, de Onvergelijkbare, de Onderhouder van het Universum. Hij is de enige die het waard is om aanbeden te worden

**Geloof** is het bestaan van Engelen te erkennen, die onder andere zijn aangesteld om de Openbaringen naar de profeten te doen neerdalen, om de mensen te beschermen, om hun goede en slechte daden te noteren of om de zielen weg te nemen van degenen voor wie God bepaald heeft om te sterven.

**Geloof** is het erkennen van alle *Originele* Heilige geschriften, zoals ze door de Almachtige in hun *oorspronkelijke* staat waren neer gezonden.

**Geloof** is het erkennen dat alle boodschappers en profeten van God waarachtige mannen waren en dat ze allemaal door Hem gestuurd waren. Het is echter verboden voor ons Moslims om hen te aanbidden.

**Geloof** is getuigen dat de wederopstanding wel degelijk plaats zal vinden. Dat wij mensen terug zullen keren naar onze Schepper, waar we vandaan komen en dat Hij iedereen individueel zal beoordelen voor de daden die hij tijdens zijn leven verricht heeft.

**Geloof** is het erkennen dat het lot al bepaald is en dat zowel de goede als de moeilijke tijden in je leven zijn vastgesteld door de Almachtige God. Waarbij ik je wil wijzen op de volgende overlevering van de profeet (vzmh)

**Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige; er is goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams aanvaardt, uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee en is dat goed voor hem.**

**(Hadith Moeslim)**

# ***De 5 Zuilen***

**Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.**

**Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft; voorwaar aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen. (Koran 16-90,97)**

Islam is als een groot huis en ieder huis is gebouwd met ondersteuning van pilaren en een fundering. Je zal nooit in staat zijn een huis te bouwen zonder regels. De pilaren zijn de regels. De 5 regels van Islam zijn de fundamentele plichten die iedere Moslim heeft. Ze zijn heel simpel...

# 1 De geloofsgetuigenis

Ofwel het getuigen dat er alleen 1 Almachtige God is, Hem alleen te aanbidden, Hem geen partners of deelgenoten toe te schrijven en niets over Hem te zeggen waartoe je geen recht hebt, bijvoorbeeld dat hij een vader, moeder, zoon, dochter, oom, tante, oma of opa zou hebben.

Vraag jezelf maar af...Of je gelooft en getuigt dat er alleen 1 God is, de Schepper van de Hemelen en de Aarde en alles wat zich daarin bevindt.  
Vraag jezelf maar af...Of je gelooft en getuigt dat Mohammed (vzvh) over wie je bent uitgelegd, een boodschapper en dienaar van de Almachtige God is...  
Iedere lezer die deze 2 dingen gelooft en getuigt is in feite een Moslim.

Als je het als lezer eens bent met de dingen die je tot nu toe gelezen hebt...  
Wees dan niet bang of trots om de volgende woorden uit te spreken.  
Wees eens eerlijk tegenover jezelf; Wat heb je te verliezen...?

***Je hebt alleen maar te winnen...***

*(\*Islam is jezelf reinigen van lichaam en ziel daarom is het aangeraden om, alvorens de volgende woorden vanuit jouw hart uit te spreken, een douche te nemen, als teken van een totale zuivering)*

***Ik getuig dat er geen God is, behalve Allah***

# *En ik getuig dat Mohammed(vz mh) Zijn dienaar en profeet is.*

Degenen die dit oprecht getuigd hebben...

***Hebben de sleutel naar het Paradijs in hun handen!***

Of ze dit nu stilletjes en alleen, 's nachts in hun bed gedaan hebben ofwel overdag in het openbaar, voor God is het hetzelfde want Hij is de Alwetende.

Er hoeft eigenlijk helemaal niemand bij aanwezig te zijn, omdat Allah de belangrijkste getuige is die men kan hebben.

**(Voor Hem) is degene onder jullie die het woord verbergt gelijk aan degene die het hardop uitspreekt. En hij die verbergt in de nacht (is gelijk aan wie) overdag bekend maakt.**

**(Koran 13- 10)**

De geloofsgetuigenis zal een explosie in hun leven creëren.

Met deze woorden zullen ze van God gaan houden, Zijn tekenen gaan zien, Hem aanbidden, Hem bedanken voor al het goede dat Hij hen schonk.

Bovendien zullen ze met deze woorden het voorbeeld van profeet Mohammed (vz mh) volgen en zijn goede karakter adopteren.

Het is de *beste investering* in de toekomst!

Nogmaals zij hebben ***de sleutel van het Paradijs*** in hun handen...

Op het moment van het uitspreken van de shahadah wordt de persoon in het aanzicht van Allah eveneens zondeloos als een pasgeboren baby.

Men krijgt een compleet nieuwe start en alle slechte dingen die men in het verleden heeft gedaan, worden meteen vergeven.

**De Boodschapper van Allah (vz mh) heeft overgeleverd;**

**“Hij die getuigt dat er geen god dan Allah, de Ene, zonder**

**deelgenoten is, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, en dat Jezus dienaar van Allah is en Zijn Boodschapper is en Zijn woord is dat aan Maria gegeven is, en een ziel van Hem afkomstig is, en dat het paradijs en de hel waar zijn, wordt door Allah tot het paradijs toegelaten...”**

**(Hadith Boekhaarie en Moeslim)**

Hierbij wil ik degenen die zojuist de geloofsgetuigenis hebben afgelegd feliciteren en met een warm hart verwelkomen. Het is de meest verstandige stap die ze in hun leven genomen hebben. Ooit zullen ze dit beseffen...Vandaag zijn ze met een schone lei begonnen. Opdat God ze succes, geluk, leiding, licht, kennis, hulp en liefde en vele wonderen in hun leven moge geven. Dit was de eerste fundamentele plicht en zeg zelf...

*Was dat nou zo moeilijk?*

## ***Bankrekening...***

Zodra we Moslim zijn geworden, opent de Almachtige als het ware een *bankrekening* voor ons waarop beloning wordt gestort voor al het goede dat we doen. Of dit nou het verrichten van het gebed is, het voeren van een vogeltje, het bezoeken van een zieke, het opvoeden van kinderen of zelfs het verwijderen van een obstakel op de weg.

Voor alles *maar dan ook alles* wat we met een zuivere intentie in naam van Hem doen zullen wij beloning ontvangen op deze rekening.

Op de dag dat onze ziel ons lichaam verlaat en terugkeert naar Allah zullen wij de beloning, die we tijdens ons leven hebben opgespaard volledig ontvangen.

**...En wat jullie vooruitzenden voor julliezelf aan goede daden, jullie**

**zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning...**  
**(Koran 73- 20)**

Ook is er een overlevering die zegt:

**Ik heb voor Mijn oprechte dienaren voorbereid wat ogen nooit gezien hebben en oren nooit gehoord hebben en wat nooit in de gedachten van de mens opgekomen is.**  
**(Hadith Qudsie Boekhaarie en Moeslim)**

Uiteraard moet ik je er wel op attenderen dat geloof *niet zomaar* iets is, iets dat je vervolgens aan de kant schuift en verwaarloost.

De geloofsgetuigenis vereist namelijk drie elementaire zaken;

*Geloof vanuit het hart,  
Het uitspreken ervan,  
En het uitvoeren van het geloof.*

Deze drie vormen behoren in samenhang met elkaar te zijn.

Een zekere bijdrage aan zelfonderzoek, pogingen om kennis op te doen over jouw geloof en je best doen om het in praktijk te brengen, zijn wel gewenst. Onze levens zullen er alleen maar beter op worden.

We zullen er reiner op worden, zowel van lichaam als van ziel.

Na het uitspreken van de geloofsgetuigenis horen we dus verder te streven. Dit kunnen we doen door;

***Het verwerpen van het slechte en  
Het verrichten van het goede ofwel gehoorzaamheid aan God.***

We constateren in deze tijd veel kwaad om ons heen. Dit zijn dikwijls de gevolgen van ongehoorzaamheid aan God, zoals het plegen van ontucht of overspel, het gebruiken van alcohol of drugs (en alle andere dingen die ons lichaam schaden), gokken, moorden, liegen, etc.

Doordat mensen hun eigen wetten en grenzen bepalen maken ze vaak een zootje van hun eigen leven en dat van anderen.



***Door Islam te praktiseren beschermen we onszelf tegen deze en alle andere soorten kwaad.***

Wie weet er namelijk het beste wat goed en slecht voor ons is..?

Door islam te praktiseren kunnen we pas echt genieten van alle mooie gunsten die God over ons heeft uitgestort en *zal* uitstorten in het Hiernamaals. Daarom wil ik jullie op de volgende twee verwen wijzen:

**Wanneer jij dan een taak volbracht hebt, streef dan (verder).**

**En richt jouw verlangen tot jouw Heer.**

**(Koran 94- 7,8)**

**En wie het Hiernamaals wenst en er met een redelijke inzet naar streeft,**

**èn hij is gelovig: hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloont**

**(Koran 17-19)**

Wees niet bang dat je nog niet gelijk alles kan praktiseren, als je er maar met een volledige inzet naar streeft. De geloofsgetuigenis is in ieder geval de eerste en grootste stap in de goede richting en op het rechte pad.

Zo neemt een baby ook zijn eerste stap en valt om, trekt zich overeind en neemt vervolgens twee stappen en na twee of drie maanden loopt baby door het hele huis en na een jaartje zie je hem zelfs rennen. Is dit waar of niet?

Iedereen die de geloofsgetuigenis heeft uitgesproken is in feite weer met een reine en pure ziel opnieuw begonnen met zijn leven, zoals een pasgeboren baby.

Als je bijvoorbeeld al heel lang wilde stoppen met roken of drinken *is dit nu jouw kans* want met het uitspreken van de geloofsgetuigenis laat jij aan God zien dat je jezelf **wilt** verbeteren.

Hij zal jou helpen, dus neem grote stappen voorwaarts. Hij zal het makkelijk voor je maken, vertrouw dus op Hem. Zodra jij 1 deur sluit voor satan (naar het kwade) opent de Almachtige voor jou 20 deuren naar het goede...

**En Wij zullen het gemakkelijke voor jou gemakkelijk maken.**

**(Koran 87- 8)**

**Wanneer de dienaar Mij een handbreedte nadert,  
Zal Ik hem een el naderen, En wanneer hij Mij een el nadert,  
Zal ik hem de afstand tussen zijn uitgespreide armen naderen,  
En wanneer hij mij lopend nadert, nader Ik hem rennend.”  
(Hadith Boekhaarie)**

(“*Rennend*” dient echter figuurlijk te worden opgevat, gezien Allah in geen enkele zin vergelijkbaar is met een mens)

Als jij oprecht met alles jouw toenadering zoekt tot God zal Hij jou iets heel waardevols geven, namelijk;

## ***Ogen in jouw hart***

Hiermee zul jij veel dingen gaan begrijpen, die je hiervoor niet begreep...

Je zult je gaan voelen als een blinde, die weer kan zien... een dove, die weer kan horen. Verder zul je jouw ogen gaan openen voor de perfectie van jouw Schepper!

Je zult stil gaan bij dingen die je hiervoor voorbij schoten. Bij het zien van bijvoorbeeld een regenboog, hoe een rups zich inwikkelt in een cocon en er als een vlinder weer uit komt, het wonderbaarlijke aanpassingsvermogen van een

kameleon, bij het zien van een mooie zonsondergang en noem maar op. Ook zul je waardering krijgen en dankbaarheid gaan tonen voor alledaagse dingen, die je hiervoor als vanzelfsprekend beschouwde.

Kortom je zult de smaak van geluk en de zoetheid van het geloof proeven. Verder zal Allah je het vermogen geven om het goede van het kwade te onderscheiden. Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan. Er kunnen *werkelijk* wonderen gaan gebeuren in je leven. Het is begrijpelijk dat je dit als lezer niet zomaar van mij zult aannemen maar je zult het zelf ervaren...

## *2 Het Gebed*

We gaan verder met de tweede pilaar van Islam, gebaseerd op het bevel van God;

### *Het verrichten van het gebed.*

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. De vijf gebeden vormen samen nog niet eens 4 procent van de dag. Door deze tijd aandacht aan onze Schepper te besteden is de aanbidding van Hem geïntegreerd in ons dagelijks leven.

In Islam wordt geen dag afgezonderd tot aanbidding. Een dag die alleen voor gebeden bestemd is, zonder bezigheden en dan zes dagen die alleen voor arbeid bestemd zijn, zonder gebeden.

Er is een gebed in de ochtend (voor zonsopgang), op het midden van de dag, in de namiddag, in de avond en 's nachts.

Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerpen we onszelf op deze tijden aan onze Heer. Dit gebeurt met toewijding, in herinnering, uit dankbaarheid en vragend om vergiffenis.

Een Moslim heeft geen bemiddeling (van bijvoorbeeld een priester of monnik) nodig om zijn of haar gebeden te verrichten. Dit omdat ze *zelf* direct in nauw contact met God staan.

Het gebed houdt zowel je lichaam als je geest gezond.

Tijdens het gebed worden verzen uit de Koran gelezen.

De gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze. Met een beetje inzet kun je de onderdelen gemakkelijk leren en uitvoeren. *(Voor de precieze instructies wil ik je graag verwijzen naar het boek GIDS voor Gebed van uitgeverij Noer)*

Het gebed is een plicht voor iedere volwassen Moslim, man of vrouw, behalve als een vrouw haar menstruatie of kraambloeding heeft. In dit geval voelt zij zich vaak lichamelijk wat zwakker. Ze hoeft dan niet te bidden, noch hoeft ze de gemiste gebeden in te halen.

# Positieve effecten...

Achter alle aanbidding die we doen schuilt een grote wijsheid...

De gebeden die we verrichten hebben zoal invloed op ons verstand, onze ziel, onze psychologie, fysieke toestand en socialiteit.

Het gebed maakt ons geestelijk en lichamelijk sterk.

Voor men begint dient men zich ritueel wassen op bepaalde plaatsen op het lichaam. Door deze plaatsen te wassen met water komende slagaders open te staan.

Dit zorgt voor een vlotte bloedcirculatie, zodat je je rustig en kalm voelt.

Tijdens het gebed gebruiken wij elke spier en pees in het lichaam.

Van hoofd tot voeten. In de knielhouding zakken de spieren.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het hart enkel en alleen in deze houding rust heeft. Zo zie je maar, wat een rust en voordelen het bidden brengt...

Door het gedenken van Allah, is de kans klein geworden dat we van het rechte pad afwijken. De gebeden helpen ons om onszelf ver te houden van afkeurenswaardige of verboden zaken in Islam. Ook beschermen ze ons tegen slechte manieren.

Het doel van het gebed is dus zowel om onze harten en zielen te zuiveren, als om onze Schepper in gedachten te houden.

Door het verrichten van het gebed versterken we bovenal de band met onze Schepper, waardoor we *uit liefde voor Hem* steeds meer goede daden willen verrichten.

Verder geven de dagelijkse gebeden ons rust in ons hart...

Wij mensen hebben het op gedurende de dag vaak zo druk dat we nauwelijks rust vinden. Als de tijd voor het gebed echter aanbreekt kunnen we ons hart tot rust laten komen door aan Allah, onze Schepper te denken.

**Zij zijn degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.**

**(Koran 13- 28)**

Het verrichten van het gebed heeft dus vele positieve effecten op onszelf, niet alleen in dit leven *maar ook Hierna...* Zo zal Allah, de Verhevene op de Dag des Oordeels als eerst naar het gebed vragen.

**De eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; Wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren....**

**(Hadith Tirmidzie)**

Volgens overleveringen krijgt hij, die zijn gebeden in een moskee (in groepsverband verricht) 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert.

Voor het verrichten van een gebed in de moskee van de profeet in Medina is de beloning duizend maal en in de grote moskee in Mekka (ofwel het gebied rondom de Kaba) honderdduizend maal.

Behalve de vijf verplichte gebeden, zijn er verder nog de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en vrijwillige gebeden.

## *Veel..?*

Er zullen misschien lezers onder jullie zijn die denken;  
*Waarom moeten we eigenlijk 5 keer per dag bidden? Waarom zoveel? Maar hoe lang duurt een gebed nou? ... zo'n 5 minuutjes !*

Laten we eerlijk zijn, dat is nog korter dan de tijd die men nodig heeft om een sigaretje te roken, om je moeder te bellen, om wat te drinken of een broodje te eten, om een beetje rond te hangen op straat, een onzinnig gesprekje te voeren of om naar de wc te gaan.

*Zou je niet eventjes 5 keer per dag kunnen stoppen waar je mee bezig bent voor Degene die je aanbid, Degene die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, Degene die jou het Paradijs geeft, Degene waar jij in gelooft?  
Ben je niet bereid om Hem gedurende slechts 5 minuutjes te bedanken, te vragen wat in jouw hart is, Hem te prijzen, te aanbidden en vergiffenis te vragen voor jouw zonden?*

## *Voor ons eigen bestwil...*

Het gebed houdt onze ziel dus rein, eerlijk en rechtvaardig.

Het herinnert ons eraan dat Hij onze God is en wij Zijn dienaar zijn, zodat we onszelf niet hoefteloos wanen.

Hij heeft ons namelijk niet nodig maar wij hebben Hem nodig! Hij is de Onafhankelijke, de Behoefsteloze terwijl wij afhankelijk en behoeftig zijn. Hij hoeft maar 1 keer onze zuurstofkraan dicht te draaien of het is gedaan met ons....

Zouden we onszelf dan te trots voelen om voor Hem neer te knielen?

Degenen die zichzelf in nederigheid neerknielen voor hun Schepper, Hij zal hen verheffen (in deze wereld en Hierna)

Maar... degenen die zich hier te trots voor voelen en met hun hoofden opgeheven lopen, Hun Schepper zal hen *vroeg of laat* vernederen.

Allah zegt namelijk in de Heilige Koran;

**Voorwaar, Wij hebben om hun nekken ketenen gelegd en die reiken tot de kinnen zodat hun hoofden opgeheven blijven.**

**En wij hebben voor hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt zodat zij niet kunnen zien.  
(Koran 36- 8,9)**

Door het gebed te verrichten laten we zien dat we Allah's wetten respecteren. Allah vraagt van ons om 5 keer per dag te bidden. Niet omdat Hij dat nodig heeft maar om te testen wie van ons Zijn wetten respecteert. Het komt er dus op neer dat niet Hij maar *wijzelf* onze gebeden nodig hebben, als we tenminste een goede eindbestemming willen ...

# *3 Vasten*

De derde plicht van de Moslim is om te *vasten tijdens de maand Ramadan*. Dit wil zeggen dat we onszelf onthouden van eten, drinken en seksuele gemeenschap tussen zonsopgang en zonsondergang. Vasten heeft vele voordelen voor onszelf, die zelfs wetenschappelijk bewezen zijn.

Op de volgende pagina zal ik er een paar voor je opsommen;

**OM ENIG IDEE TE KRIJGEN HOE MENSEN ZICH VOELEN DIE ECHT**

**HONGER LIJDEN** en iedere dag weer *niet vrijwillig* genoodzaakt zijn om te vasten. Alhoewel het in dit rijke Europa heel moeilijk is om hier een echt beeld van te vormen...Onze laatste profeet (vznh) bond in tijden van hongersnood soms een grote zware steen heel strak om zijn buik om zo zijn maag te laten denken dat hij vol was. Ook hebben hij en zijn familie jaren lang alleen moeten leven van water, brood en blaadjes van de bomen. Zelfs in deze tijd zijn nog steeds mensen die simpelweg niets anders hebben...

Vasten is heel **GEZOND VOOR JE LICHAAM**...Door wetenschappers is bewezen dat vasten een reinigende en genezende werking heeft. Het vernietigt namelijk alle slechte bacteriën. Vasten wordt daarom vaak door artsen voorgeschreven als remedie voor hun patiënten.

Je leert meer **WAARDERING** te krijgen voor de dingen waar Allah je mee heeft begunstigd.

Het leert je **DISCIPLINE**.

Het leert je **ZELFBEHEERSING**

Het leert je **CONTROLE** te krijgen over jezelf en je begeertes,

Je leert om **DANKBAAR** te zijn.

Je leert minder te **VERSPILLEN**,

Je leert om **TEVREDEN** te zijn met weinig,

Het **VERHEFT JEZELF SPIRITUEEL**,

Het haalt trots weg en maakt **NEDERIG** want gedurende deze periode gedenk je jouw Schepper meer en lees je meer in de Koran, over het leven van de profeet (vznh) en jouw verantwoordelijkheid als Moslim.

Vooraf in deze tijd zijn mensen vaak slaaf van hun eigen begeertes...

Maar *wat voor een mens* ben je eigenlijk:

Als je nog niet eens controle hebt over jouw tong?

Als je geen controle hebt over jouw begeertes?

Als je jezelf er niet eens van kunt weerhouden om een sigaret te roken?

Als je niet eens controle hebt over jouw geslachtsdelen?

Als je slechte gedachten niet uit kunt bannen?

Als je jouw woede niet kunt beheersen of



Als je niet weg kunt blijven van eten en drinken voor slechts een aantal uren?  
En dit alles nog wel terwijl Allah zegt dat je na zonsondergang gewoon weer kunt eten, drinken of gemeenschap kan hebben met jouw man of vrouw?

Door te vasten leert men discipline en op deze manier bevrijdt men zich van verschillende vormen van vernederende slavernij, zoals;

Slaaf zijn van de satan  
door (onbewust) gevolg te geven aan zijn slechte influisteringen.  
Slaaf zijn van de eigen driften en begeerten.

## ***Het vasten van de zintuigen...***

Ondanks het feit dat onze maag ophoudt met vasten na zonsondergang horen de rest van onze zintuigen door te gaan...

Wat bedoel ik hiermee?

Het houdt in dat als *je oog* vast, je niet kijkt niet naar datgene wat verboden is.

Als *je oor* vast dan luister je bijvoorbeeld niet naar iemand die begint te roddelen.

Als *je tong* vast zeg je alleen datgene wat mensen goed zal doen, je doet niemand pijn met kwetsende woorden.

Als je voeten vasten ga je niet naar verboden plaatsen, etc.

Meer over dit onderwerp kun je lezen in het hoofdstuk **Bruikleen**.

# ***4 Armenbelasting***

**Als jullie de liefdadigheid openlijk geven, dan is dat best, en als jullie haar heimelijk aan de armen geven is dat beter voor jullie en het wist jullie zonden uit.**

**En Allah is Alwetend over wat jullie doen.  
(Koran 2- 271)**

De derde zuil is de armenbelasting en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens.

Het vestigt economisch evenwicht en sociale veiligheid.

Armenbelasting is een manier om de rijkdom op zo'n manier te herverdelen dat de verschillen tussen klassen en groepen verkleind worden.

Zo wordt een eerlijke bijdrage aan de sociale stabiliteit geleverd.

Als elke mens op de wereld dit zou doen, zou er geen armoede meer zijn.

Door de zielen van de rijken van zelfzucht, gierigheid en egoïsme te reinigen en de zielen van de armen van jaloezie en wrok tegen de maatschappij, worden wegen tot klassenhaat geblokkeerd en ontstaan bronnen van broederschap en solidariteit.

Zodoende wordt maatschappelijke harmonie bevorderd.

Allah heeft ons hier op aarde gezet met de plicht om voor elkaar te zorgen. Wij kennen hier in Nederland nauwelijks armoede.

Bijna iedereen heeft een dak boven zijn hoofd, een lekkere warme deken, waar hij 's nachts onder kruipt, voedsel in overvloed, om van alle andere luxe nog niet eens te spreken.

***Zouden wij als rijken dan niet een beetje verantwoordelijk zijn voor degenen, die wat minder begunstigd zijn?***

Islam leert ons dat we altijd klaar moeten staan om onze broeders en zusters te op de wereld te helpen met middelen die ons ter beschikking staan.

Armenbelasting herinnert ons aan het feit dat alle bezit toebehoort aan Allah. Moslimstaten zijn verplicht de armenbelasting te verzamelen en te verdelen. Elders is het echter de plicht van de Moslims, deze armenbelasting gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de daartoe gerechtigden. Men kan ook de armenbelasting geven aan een betrouwbare (Islamitische) organisatie, die het vervolgens doorstuurt naar de armen.

## *Zuivering*

Armenbelasting zuivert ons vermogen. Dit kunnen we als volgt verklaren; Armenbelasting (ofwel Zakaat in het Arabisch) betekent zowel *zuivering* als *groei*. Als we iets van ons dierbare bezit afstaan aan de armen, reinigt Allah ons overgebleven bezit.

Heb je ooit gehoord van mensen die zijn aangeraden om bloed af te staan?

Door eens in de zoveel tijd een beetje bloed af te staan zuiveren ze hun andere bloed. Zo is de armenbelasting een soort van *gelddonor*.

Of zoals het snoeien van planten het evenwicht herstelt en de verdere groei bemoedigt. Door een beetje van ons geld te nemen en het aan de armen te geven zuivert Allah de rest.

**Degene die van zijn bezit geeft om zich te reinigen.**

**En niet om voor een gunst aan iemand beloond te worden.**

**Maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verhevene, te zoeken.**

**En hij zal zeker tevreden zijn.**

**(Koran 92- 18,19,20,21)**

**De gelijkenis van degenen die op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allah is Alomvattend, Alwetend.**

**Degenen die hun eigendommen op de Weg van Allah uitgeven en dan hun vrijgevigheid noch met opscheppen, noch met kwetsen laten volgen, voor hen is hun beloning bij hun Heer, er is voor hen geen angst en zij zullen niet treuren.**

**(Koran 2- 261,262)**

# *Wie hebben er recht op?*

Allah heeft ons bevolen om voor de volgende 8 groepen mensen of doelen geld te geven;

## ***DE ARMEN***

*die niet in primaire levensbehoeften kunnen voorzien.*

## ***DE BEHOEFTIGEN***

*ofwel armoedige gezinnen, waar gebrek heerst aan het nodige.*

## ***DE WERKENDEN***

*aan de inzameling van de armenbelasting.*

***DE NIEUWE GELOVIGEN*** *die net Islam zijn binnengetreden.*

***VOOR HET VRIJKOPEN VAN SLAVEN*** *in deze tijd kan men dit vervangen door onderdrukten zoals Moslimkrijgsgevangenen.*

## ***6. VOOR MENSEN DIE IN SCHULDEN ZIJN BELAND***

*zonder dat het hun fout was en bij wie mogelijkheden zich niet voordoen om uit de narigheid te raken.*

## ***7. OM UIT TE GEVEN OP DE WEG VAN ALLAH***

## ***8. EN VOOR DE REIZIGER ZONDER PROVIAND***

De armenbelasting mag uiteraard *niet* overhandigd worden aan personen die hierop geen aanspraak maken, zoals aan rijke mensen.

# Hoeveel?

Armenbelasting is een bijdrage in natura of geld, die een bemiddelde volwassen Moslim ieder jaar aan de armen moet geven.

Dit gebeurt meestal op de dag van de Arabische jaartelling dat het jaar afsluit.

Men moet dan van de totale waarde aan (spaar)geld 2,5 % afdragen.

Armenbelasting wordt eveneens geheven op goud, zilver, koopwaren, geoogste producten en gevonden schatten.

Omdat er hier in Nederland voornamelijk armenbelasting wordt geheven op geld, zal ik je hiervan een voorbeeld geven:

Als je een salaris, loon of uitkering hebt mag je daar eerst de kosten van noodzakelijk levensonderhoud van aftrekken. Indien er een bedrag overblijft dat gelijk is aan de dagwaarde van 85 gram goud, ben je verplicht hierover 2,5% armenbelasting te geven.

Bijvoorbeeld; Je netto-inkomen is 1200 euro per maand. Per jaar is dat dus 14.400 euro. Voor eten en ander levensonderhoud is 8400 uitgegeven (ofwel 700 euro per maand). Je trekt deze af van je netto jaarinkomen.

Het restant is in dit geval 6000 euro. Over dit bedrag wordt 2,5% armenbelasting geheven. De armenbelasting is dan 2,5% van 6000 euro = 150 euro.

Over gouden en zilveren sieraden hoeft slechts armenbelasting te worden betaald indien ze bestemd zijn als investering. Ze zijn vrij van armenbelasting als de sieraden worden gedragen.

Aangezien het voor mannen in Islam verboden is om gouden of zilveren sieraden te dragen (met uitzondering van een zilveren ring) is een man sowieso verplicht om over zijn goud- en zilverbezit armenbelasting te geven.

# *5 De Bedevaart*

**Wie de bedevaart verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan keert terug (in een toestand) als op de dag dat zijn moeder hem baarde.**

**(Hadith Boekhaarie en Moeslim)**

De bedevaart is een mijlpaal in het leven van iedere Moslim.

Het is een van de duidelijkste bewijzen van overgave aan Allah en de meest complete vorm van aanbidding in Islam. Iedere moslim, die daar financieel en fysiek toe in staat is, hoort minimaal eens in zijn leven de pelgrimstocht naar Mekka te verrichten. Mekka is de meest Heilige plaats van de hele wereld.

Iedereen die de bedevaart verricht zal de kracht en overwelming van het broeder- en zusterschap ondervinden?

Ook zal men zich realiseren dat, wat voor kleur of culturele achtergrond we ook hebben...De kleur van ons bloed is bij ons allemaal hetzelfde en we stammen uiteindelijk allemaal af van dezelfde vader, namelijk... Adam (vzmh).

Je zal nooit in staat zijn om je dit voor te stellen totdat je *zelf* de bedevaart hebt verricht. De bedevaart is de grootste universele samenkomst van alle Moslims in de wereld.

Als je de pelgrimstocht met een oprecht hart verricht worden al jouw zondes vergeven. Tijdens de bedevaart zijn er verschillende rituelen en onderdelen die men verricht. De bedevaart bestaat in ieder geval uit 5 essentiële handelingen of grondslagen. Deze zijn in het kort samengevat als volgt;

## **Niah Ihraam**

**Niah-** Er bestaan 5 aangewezen grensplaatsen die Mekka omringen.

Zodra de bedevaartganger daar aankomt begint hij of zij zich te baden en zich te kleden in de voorgeschreven (witte) kleding.

Hierna maakt men een zuivere intentie (ofwel Niah) om de bedevaart te

verrichten. Men verricht vanaf deze plaats een speciale smeekbede, welke luidt als volgt;

**Hier ben ik, o Allah, voor het verrichten van de Bedevaart..**

**Hier ben ik, o Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten. Hier ben ik, voorzeker alle lof, gunsten en heerschappij behoren U toe. U heeft geen deelgenoten.**

Door het uitspreken van deze smeekbede vraagt men God om vergiffenis en concentreert men zijn denken en doen op Allah.

**Ihraam** is de gewijde staat waarin men verkeert tijdens het verrichten van de bedevaart. Gedurende de tijd dat men in deze staat verkeert hoort men zich aan een aantal voorschriften te houden. Zo is bijvoorbeeld het jagen op wild verboden, het hebben van geslachtsgemeenschap, voor vrouwen het bedekken van het gezicht, etc.

## Thawaaf

Thawaaf betekent letterlijk *rondgaan*.

Bij aankomst in Mekka maakt men 7 rondgangen rond de Kaba (het zwarte kubusvormige bouwwerk), dat is opgebouwd door onze profeet Abraham en zijn zoon Ismael (vzmh).

Bovendien verrichten moslims over heel de wereld het gebed naar de Kaba.

*Waarom?*

Neem een lat of een pen. Ken je de truc om 1 punt te vinden in die lat of pen, zodat deze in evenwicht blijft op je vinger?

Dit punt is het middelpunt. En alles steunt op evenwicht door een middelpunt.

Mekka is het middelpunt en centrum voor de moslims.

Allah, de Alwijze heeft ons bevolen in deze richting neer te knielen.

Terug naar Thawaaf, ofwel de omgang rond de Kaba...

Dit doet men *tegen* de richting van de wijzers van de klok in.

Een opmerkelijk feit is dat veel dingen in dit Universum dezelfde richting opdraaien, zoals de sterren, manen en planeten dit doen *om de zon*.

Het is een onbeschrijfelijk gevoel van harmonie, liefde en warmte om zoveel mensen van over de hele wereld in alle rassen en kleuren dezelfde beweging te zien maken. Dit alles voor het gedenken en aanbidden met hart en tong van *De Ene en Enige God, De Eerste zonder begin en de Laatste zonder Einde...* en dat iedereen dezelfde intentie heeft, smekende;

*"Onze Heer, schenk ons het goede in dit leven en het goede in het Hiernamaals en bescherm ons voor de straf van het Vuur."*

De bedevaart naar Mekka en het maken van de Thawaaf is 1 van de hoogste vormen van aanbidding. Zelfs de Engelen in de hemelen verrichten deze. Zoals je in het hoofdstuk over het gebed hebt kunnen lezen is overgeleverd dat het verrichten van het gebed in de Al Haraam Moskee (het gebied rondom de Kaba) 100.000 maal beter is dan het verrichten van het gebed in andere moskeeën.

## Woeqoef

Woeqoef betekent letterlijk; *aanwezig zijn*.

Bedoeld wordt de aanwezigheid van de bedevaartgangers op de vlakte van Arafah. Iedereen probeert hier zoveel mogelijk zijn Schepper te gedenken en smeekbedes te verrichten.

Op de Arafah vlakte is een heuvel, die de *Berg der Barmhartigheid* genoemd wordt. Toen onze voorouders Adam en Eva door God uit het Paradijs waren gezet (omdat zij van de verboden boom hadden gegeten) kwamen zij terecht op verschillende plaatsen van de wereld en begonnen elkaar te zoeken.

Adam en Eva smeekten om Allah's hulp want zij waren erg eenzaam en wilden weer bij elkaar zijn. Na vele jaren vonden zij elkaar terug op de *Berg der Barmhartigheid*. De bedevaartgangers hopen dat Allah hun smeekbedes ook verhoort, net als bij Adam en Eva.

## Sa'i

Sa'i is het 7 keer heen en weer lopen tussen de 2 heuvels Safa en Marwa.

Deze heuvels bevinden zich dichtbij de Kaba in Mekka.

Het hierbij horende verhaal begon toen God onze profeet Abraham(vznh) wilde testen. Hij moest zijn vrouw Hadjar en zoon Ismael alleen achterlaten in een kale, droge, onbegroeide woestijn, waar geen voedsel of water was.

Het kleine beetje water dat Abrahams vrouw mee had raakte op en radeloos rende



Hadjar heen en weer tussen de twee bergen Safa en Marwa.  
Ze smeekte om Allah's hulp. Niet veel later liet Allah een wonder geschieden en spoot er water uit de grond. De Zam Zam bron genaamd...

De verdienste die de bedevaartganger krijgt voor het lopen tussen Safa en Marwa is gelijk aan het vrijkopen van 70 slaven.

De Zam Zam bron is de bekendste heilige bron van de wereld. Het is een bron die nooit uitgeput kan raken. Vandaag de dag wordt er nog steeds door miljoenen mensen van de Zam Zam bron gedronken. Zelfs niet-moslim wetenschappers zijn het erover eens dat dit het gezondste, meest heldere en zuivere water van de wereld is. Veel ongeneselijk zieke mensen zijn op onverklaarbare, mysterieuze wijze genezen na zich te hebben gewassen met water van de Zam Zam bron.

## **Tahalloel**

Dit betekent het niet meer gebonden zijn aan de specifieke Ihraam voorschriften. De Tahalloel wordt ten eerste aangegeven door middel van het werpen van steentjes naar een stenen paal niet ver van de vlakte van Arafah. Deze paal symboliseert de satan, wiens doel het is om ons mensen op te roepen naar het kwaad en naar het helle vuur. Uiteraard is dit echter symbolisch.

Vervolgens knipt men gedeeltelijk of geheel het hoofdhaar (met een minimum van 3 haren). Voor iedere haar dat er wordt afgeknipt krijg je beloning en wordt er een zonde van je vergeven. Verder zal iedere haar licht voor hem of haar worden op de Dag des Oordeels.

Tot slot verricht men nogmaals de omgang rond de Kaba.

Verder zijn er nog enkele verplichte handelingen tijdens de bedevaart zoals het overnachten in de steden Moezdalifah en Mina, het werpen van steentjes naar 3 pilaren om te gedenken dat satan drie keer trachtte de profeet Abraham over te halen om Allah ongehoorzaam te zijn en de afscheidsbedevaart.

Ook zijn er nog enige vrijwillige handelingen en is er na afloop voor alle Moslims over hele wereld natuurlijk het *Grote Offerfeest!*

# *Bruikleen*

Zoals je hebt kunnen lezen zal onze ziel, op een voor ons vastgestelde dag, ons lichaam verlaten net als een jas die wordt uitgetrokken.

Ons lichaam is namelijk niet van ons. Het komt van Allah en zal uiteindelijk terugkeren naar Allah. We hebben het als het ware gekregen in bruikleen en net zoals we een boek van de bibliotheek *goed moeten behandelen en netjes terug moeten brengen*, zo moeten we dit ook met ons lichaam doen.

Als we dit niet doen zullen we (net als in de bibliotheek) boete moeten betalen...

***Ons leven is 1 grote test en ook de lichaamsdelen hebben we als test gekregen.***

We hebben ***OGEN*** gekregen en Allah kijkt wat we ermee doen...

Zo gebruikt iemand die slim is ze bijvoorbeeld om kennis op te doen over zijn Schepper en het doel van zijn bestaan maar iemand die dom is gebruikt ze om naar dingen te kijken die Allah voor ons verboden heeft verklaard.

We hebben ***OREN*** gekregen en Allah kijkt wat we ermee doen...

Zullen we ze gebruiken om goede woorden mee te luisteren of alleen voor nutteloze woorden te horen, vulgaire of nergens opslaande songteksten, roddels etc.

Zo hebben we een ***TONG*** gekregen ...

Maar zullen we die gebruiken voor onzinnig gepraat, veel gevloek, het kwetsen van mensen, domme grapjes of om de mensen op te roepen en aan te sporen tot het goede?

Ik denk dat je zo zelf nog wel meer voorbeelden kunt bedenken.

Al onze lichaamsdelen zullen op de Dag des Oordeels voor of tegen ons pleiten.

**En jullie kunnen je er niet voor verbergen dat jullie oren en jullie ogen en jullie huiden tegen jullie zullen getuigen. Maar jullie veronderstelden dat Allah niet veel weet over wat jullie doen.**

**(Koran 41- 22)**

Laten we al onze lichaamsdelen dus *schoon* houden en ons hart en ziel puur en ver blijven van de dingen die Allah voor ons verboden heeft verklaart.

Laten we eerlijk zijn, nederig, oprecht, dankbaar en liefdadig.

Dit is waar Islam om draait. Het is heel simpel, maak het dus niet meer dan dat.

Neem de woorden en informatie die je tot nu gelezen hebt dus met je mee in je leven. Er zal een Dag komen dat we verantwoordelijk zullen worden gesteld voor iedere letter aan waarheid waar we aan voorbij gegaan zijn.

En denk niet dat je nog genoeg tijd hebt want;

***Zoals je jouw kinderjaren nog herinnert als de dag van gisteren,  
Zo zal de dood morgen tot je komen op een moment dat je het niet verwacht...***

Het is niet makkelijk geweest voor de moslims die ons vooraf gegaan zijn, om de boodschap van Islam te verspreiden. Ze hebben hard gestreden.

Het heeft hen bloed, zweet en tranen gekost. De vrome metgezellen van de profeet (vzmh) hebben zichzelf opgeofferd en velen hebben moeten betalen met hun eigen levens. Ze werden gemarteld, gestenigd, geboycot, vernederd en gepijnigd, enkel en alleen omdat zij **in 1 God geloofden...**

**(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Thora en in de Bijbel, geschreven is.**

**Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.**

**En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten.**

**Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen.**

**(Koran 7- 157)**

Als onze laatste profeet, zijn familie en metgezellen hun zielen niet hadden opgeofferd destijds, dan was de Islam nu niet uitgegroeid tot grootste wereldgodsdienst, met het meest aantal aanhangers.

Laten we ons dus goed realiseren dat *een grote eer* is om de Islam te representeren.

En laten we niet zeuren of miezeren dat het kleine beetje wat de Almachtige Schepper, van ons vraagt “*te veel moeite kost om te praktiseren*”.

Sta maar eens stil bij de ontelbare gunsten die Hij jou heeft geschonken ...

Is het niet vanzelfsprekend dat wij hier *iets voor terug* horen te doen?

**En als alle bomen op de aarde pennen waren en de zee (inkt), waarna er nog zeven zeeën (met inkt) aan toegevoegd zouden worden, dan nog zouden de Woorden van Allah niet zijn uitgeput. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.**

**(Koran 31- 27)**

**En streeft naar Allah, volgens het streven waar Hij recht op heeft. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt...**

**(Koran 22- 78)**

**Alles wat op aarde is, zal vergaan.**

**En het aangezicht van jouw Heer is blijvend, de bezitter van Majesteit en Eer.**

**(Koran 55- 26,27)**

# Wonderful World

*O what a wonderful world this would be  
If we all open our eyes and see  
It is all that we need right now*

*That we all come together somewhere, somehow...*

*His door is open no matter who you are  
Just take the first step and see it's not so far  
On the road that holds all the answers  
Open your heart to something greater*

*His Holy Book speaks pure and true  
And it tells us what we must do  
His last prophet was sent as a guide  
An example from which we abide*

*There is salvation for those who seek  
The one and only source of peace  
And understanding why we are here  
Who created us, Who we must fear*

*Such different people from different lands  
We're all descendants from the first man  
We can be one nation facing one God  
With no evil, no envy, no war*

*Created equal are you and I  
Which of His favours can we deny?  
So worship Him and praise Him all day  
On the straight path, that's not go astray  
He's the Greatest and Most Merciful  
And everything acts upon His will*

*Like every sunrise, which brings forth each day  
He brings new meaning, new hope a new way  
Such is the blessing bestowed upon us  
Every hardship and heartache will pass*

*From the mountains until the deep blue sea  
Everything in perfect harmony  
As the stars fill the air in the sky*

*Without a single thought it's passing by*

*So if you want a solution my friend  
See this moment, this day before it ends...  
Turn to Him, don't you see it's so clear!  
Believe in Allah, He's always near*

*O what a wonderful world this would be  
If we all open our eyes and see  
It is all that we need right now  
That we all come together somewhere, somehow...*

**(Zain Bhika en Yusuf Islam van het album Imaan)**

# **Smeekbede**

**O Allah, Schepper van de hemelen en de aarde,  
de Immense, de Machtige  
Hier sta ik voor U aan de drempel van U, Koning der koningen...  
O Allah, ogen kunnen U niet verwezenlijken noch kunnen gedachtes U  
waarnemen.  
Niemand kan U waarnemen. Niemand kan U beschrijven.  
U kent het gewicht van de bergen, de diepten van de zeeën,  
de hoeveelheid regendruppels, het aantal bladeren aan de bomen**

**en het bereik van duisternis en licht.**

**Er is geen hemel, aarde, zee of berg, die niet binnen uw macht valt.**

**U bent de Ene. Voor U is geen gelijke.**

**Alles zal ooit vergaan... behalve U!**

**O Allah! Maak onze laatste uren de beste van ons leven,**

**onze laatste daden de beste**

**en de Dag waarop wij U zullen ontmoeten de beste.**

**Ik getuig dat er is geen god dan U**

**Ik geloof in alle profeten die U heeft neergezonden,**

**van Adam, Noah, Abraham, Mozes en Jezus tot Mohammed**

**(vrede zij met hen allen)**

**En ik geloof in de Heilige geschriften die U heeft geopenbaard**

**O Allah mijn dankbaarheid schiet altijd tekort**

**om U te danken voor Uw gunsten**

**O Meest Genadevolle, De Enige van Wie de gunsten**

**niet geteld kunnen worden...**

**O Allah, leid mij naar de waarheid en bescherm mij tegen alle kwaad**

**O Allah, schenk ons vrees, die ons belet om zonden te begaan,**

**Gehoorzaamheid, nodig voor ons om Uw Paradijs te verkrijgen**

**En een onwankelbaar geloof, noodzakelijk voor ons**

**om de beproevingen van deze wereld te weerstaan**

**O Allah meest Genadevolle van de genadevollen**

**U bent vol van liefhebbende goedheid,**

**O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen Uw toorn en straf,**

**Ik vraag U het beste om te vragen, de beste smeekbede**

**en de beste beloning.**

**O Allah bevestig ons geloof, aanvaard onze geloofsgetuigenis**

**en vergeef onze fouten.**

**Vergroot onze kennis en laat ons geloof iedere dag toenemen**

**Leid ons naar het goede**

**en hou ons ver van al het kwaad en al hetgeen dat schaadt.**

**Ik smeed U om mij een tevreden en dankbaar hart te geven  
en een tong die U gedenkt.  
Ik vraag U om mijn hart te laten sidderen  
en mijn huid te laten huiveren als Uw Naam genoemd wordt  
En om mij tranen in mijn ogen te geven bij het gedenken van U.  
O Allah laat mijn hart overstromen uit liefde voor U.  
Laat mij meer van U houden dan van alles in de wereld  
en laat mij U(w ontevredenheid) meer vrezen dan alles op de wereld**

**O Allah schenk ons een gelukkig leven hier en in het Hiernamaals  
En laat ons de waarde van het Hiernamaals in vergelijking met deze wereld  
goed beseffen  
O Allah, Wij vragen U hetgeen onze wijsheid te boven schiet  
van het goede dat U heeft beloofd en schenkt aan Uw ware dienaren  
O Allah wij vragen U het bereiken van hoge rangen in het Paradijs**

**Amien!**

# Slotwoord

Beste Lezer

Tot slot smeed ik Allah swt om jullie harten te openen,  
opdat jullie de zoetheid van Islam zullen proeven  
Ik smeed Hem om jullie te leiden op Zijn Pad met Zijn Licht, dat *nooit* zal doven  
En om jullie harten te overspoelen met Liefde voor Hem

Mijn geliefde medemens...Weet dat er *een Dag* zal komen,  
dat je verantwoordelijk zal worden gesteld  
voor iedere letter aan waarheid waar je aan voorbij gaat.



En denk erom; *Een gewaarschuwd mens telt voor twee!*  
Neem de informatie die je gelezen hebt dus met je mee  
in je leven.

Wees verstandig en investeer in geluk, succes...Vandaag nog!  
En verzeker jezelf van een goede plaats in het Hiernamaals  
Voordat het te laat is....*Wie weet hoe lang we nog hebben...*

Degene die in zijn graf stapt zonder enige voorbereiding...is als iemand die een  
zee wil oversteken zonder boot!

Mijn beste Lezer, het is slechts één enkele zin...  
Eén zin....Die voor jullie de sleutel naar het Paradijs kan zijn!  
Eén zin.... Die jullie kan redden van iets verschrikkelijks!

Mits in volle bewustzijn, volkomen overtuigd uitgesproken  
vanuit de bodem van jullie hart.  
En alleen jullie Schepper is genoeg als Getuige.  
Wat hebben jullie te verliezen?

***Ik getuig dat er alleen 1 God is en dat is Allah  
en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Profeet is.***

**En degenen aan wie kennis is gegeven, zien dat wat aan jou (O Mohammed)  
is neergezonden van jouw Heer (de Koran) de Waarheid is,  
en dat hij naar het Pad van de Almachtige, de Geprezene leidt.  
(Koran 34- 6)**

**Allah leidt hen ermee die Zijn welbehagen zoeken naar wegen van vrede  
en Hij brengt hen vanuit de duisternissen naar het Licht, met zijn verlot,  
en Hij leidt hen naar een recht Pad,  
(Koran 5- 16)**

